



היום ערב שבת קודש פרשת עקב
37 יום, שהם **888** שעות
(סה"כ 53,280 דקות) לקראת קיבוץ ראש השנה תשפ"ג

לוח

אומן ראש השנה

תשפ"ג

לוח קיבוץ תשפ"ג #2 || ליצירת קשר: דוא"ל kuman5781@gmail.com || 17 'קיבוץ תשפ"ג' במס' 09.880.30.59



ואני תפילה

הוראתם ולידתם של הארגונים 'לפתוח' ו'ואני תפילה', שלאחרונה יצאו בפרוייקט משותף שכבש את חסידות ברסלב, + הראשונה נחשפים העובדות 'מאחורי הקלעים', שהובילו לייסוד הארגונים הקדושים, שמטרתם היחידה היא לעורר את התפילות על ראש השנה באומן: דעת זקנים - הוראתם של הרבנים גדולי זקני אנ"ש שליט"א + התשובות המלאות לשאלות שהטרידו אתכם.



כל ילד ברסלב, הוא שגריר!

כל ילד חסיד ברסלב הוא שגריר של מאות ואלפים ילדים, ובתפלתו שלו הוא יכול להציל רבבות מהרבה צער וצוקה, מחלות, קשיים וכל דבר רע



דרמה: טיילים רוסיים יורטו בסמיכות לעיר אומן

כל חדשות הקיבוץ מוגשים בזה אחר זה בליווי תמונות מהשטח



והזוכה המאושר הוא...

אלפי ילדים כבר זכו לשכר אינסופי על הצטרפותם למערך התפילות של 'ואני תפילה' ויש גם כמה שזכו לפירותיהם בעולם הזה...

"שלא יהיו לך שום ספקות ח"ו בלבך בענין ראש השנה הבעל"ט"

הברוך

חבלי לידה:

חבלי לידתם של פרויקט 'לפתוח' ו'אני תפילה'

הורתם ולידתם של הארגונים 'לפתוח' ו'אני תפילה', שלאחרונה יצאו בפרוייקט משותף שכבש את חסידות ברסלב, לראשונה נחשפים העובדות 'מאחורי הקלעים', שהובילו לייסוד הארגונים הקדושים, שמטרתם היחידה היא לעזור את התפילות על ראש השנה באומן: דעת זקנים - הוראתם של הרבנים גדולי זקני א"ש שליט"א. התשובות המלאות לשאלות שהטרידו אתכם.

מאת: בן ציון ירושלמי

אין מי שלא נחשף בשבועות האחרונים לקמפיין של ארגון 'לפתוח' או 'אני תפילה'. בתחילה היה זה יום התפילה והזעקה העולמי שנערך בערב ראש חודש אב העל"ט, אשר אורגן ע"י ארגון 'לפתוח', בו התכנסו רבבות חסידי ברסלב בכל העולם, לעצרות מרכזיות בכל עיר, לזעוק ולהריע לביטול רוע הגזירות השרורות על הנסיעה הקדושה לציון רבינו הקדוש על ראש השנה.

לאחריו היה זה המבצע האדיר, שכבש בסערה את זמנם הפנוי של תלמידי הישיבות, תלמודי התורה, ובנות ישראל, בניצולו לתפילות ואמירת תהילים, לקרוע שערי שמיים בהבל פיהם שאין בו חטא למען קיום הקיבוץ הקדוש בראש השנה.

אחריהן אף יצאן ביוזמה משותפת, של הפקת והפצת לוח קיר - 'לוח ראש השנה תשפ"ג' הכולל את כל המידע הרלוונטי הנוגע לראש השנה הבעל"ט, ובראש ובראשונה יועד לעורר את כוח התפילה למען לא ישקטו שפתותיהם של חסידי ברסלב בכל עת מצוא, מלזעוק ולהתחנן לפני בורא כל עולמים, שברחמיו המרובים יאפשר את קיום הקיבוץ הקדוש בראש השנה. כמו כן הופצה התפילה המיוחדת שתומצתה מלקו"ת על ראש השנה, במהדורה מפוארת - פורמט כיס וברבבות עותקים, ונתקבלה בחיבה אצל כלל אנ"ש ונאמרת מאז בהתעוררות דבר יום ביומו.

...

פעולותיהם האדירות של הארגונים הללו [שכאמור התאחדו וכעת פועלים במשותף], מעלים את השאלה המהדהדת, שנשאלת רבות בין כותלי בתי המדרשות שע"ש הצדיק.

לפי ההשקעה האדירה, נראה שמדובר ב'מסע פרסום ושיווק' לכל דבר ועניין, הן מהיעיזוב ברמה הגבוהה, הן מהפרסום המאסיבי, הן מההשקעה האדירה וההפצה המקצועית שלא יהיה אפילו בית כנסת אחד שמתפלליו לא יחשפו לחומרים הללו, שום חסיד ברסלב שלא ידבק בתפילות זעקות', ועוד פעולות מפעולות שונות שדורשות משאבים אדירים ודמים מרובים. והשאלה הנשאלת היא: הרי אין שום מוצר או שירות שמשווק אחרי כל הקמפיין האדיר הזה, אז מה המטרה שגורמת לאותם אלמוניים - שמאחורי הפעילות הנרחבת, להשקיע כל כך הרבה מבלי לראות תוצאות או לצפות לרווחים?

ואכן שאלה זו נכונה היא, אך תשובתה בצידה.

...

דעת זקנים - "כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכש"ל (שמו"ר ג')

איש יהודי היה, ושמו הר"ר שלמה זלמן

שליט"א ליבו ער וחם לדבר רצונו של רבינו הקדוש והנורא, אשר מטעם הכמוס והגנוז איתו, ציווה לכל הסרים למשמעתו "להתקבץ אליו על ראש השנה איש בל יעדר!".

ר' שלמה זלמן דגן, התבונן במציאות הדברים, ולפי חישוביו השקיעו חסידי ברסלב בשלושת השנים האחרונות, בין חמשה לעשרה מליון דולר [!], למען יוכלו



להגדיל את סיכוייהם לשהות בראש השנה בצל הקודש באומן.

ואין המדובר על הוצאות האש"ל והטיסות לראש השנה, אלא אך ורק על ההשתדלויות השונות הידועות בין אנ"ש. ר' שלמה זלמן

עצמו, השקיע כמה עשרות אלפי דולרים [!] למען הבטחת אפשרות נסיעתו לראש השנה של רבינו.

הנתונים מוכיחים שמליוני הדולרים שהושקעו מפת לחמם - כפשוטו! - של אברכי חסידי ברסלב העניים המרודים, לא הניבו את התוצאות הנדרשות, ובוודאות של 90 אחוזים ויותר, לא באו כלל לשימוש! אין זאת - הרהר ר' שלמה זלמן - כי אם לאות מן שמיים, שיש כאן משהו עמוק יותר בו מחוייבים להשקיע.

במעונם של הרבנים גדולי זקני א"ש שליט"א

למען גלות דבר טמיר זה, הטריח עצמו ר' שלמה זלמן, ועלה בטיסה ישירה מארה"ב הרחוקה אל ארץ הקודש וכאן נכנס למעונם של הרבנים גדולי זקני א"ש שליט"א אשר בציון, כשנפשו בשאלתו: מה עוד אפשר וצריך לעשות?

והרבנים גדולי זקני א"ש כולם כאחד נענו ואמרו: תפילות תפילות ועוד תפילות!

"אני יכול לעשות משהו מיוחד בעניין?" - שואל ר' שלמה זלמן, "בודאי! לך בכוחך אל אחינו אנ"ש היקרים המסולאים מפז ועוררם לתפילות תחניות וזעקות!..."

וממחשבה למעשה ומשמיעה לפעולה, יזם ר' שלמה זלמן קשר מידי עם כמה מחשובי העסקנים שבאנ"ש, וברוב להיטותו להגביר כוח התפילה מול כוח הסט"א, התחייב לישא בכל הנטל הגשמי וההוצאות המרובות הנצרכים בפרוייקט כזה, והשאר - כמו שאומרים - היסטוריה...

זהו איפה, ההסבר הנהיר, לסערה המטלטלת את חסידות ברסלב על רבדיה השונים.

זוהי תוצאה ישירה מהוראתם הברורה והנחרצת של הרבנים גדולי זקני חסידי ברסלב, אשר יסודתה בהררי קודש, בדבריו הבהירים של רביה"ק הנגמ"ח ותלמידו הנאמן, שלימדונו חזר ולמד אשר רק בכוח התפילה ובזכות הדמעות אשר שעריהן לא ננעלו, נזכה לפעול כל טוב, ובפרט בנושא בוער כזה אשר כל העולם תלוי בו.

ואנו, אין לנו אלא לקרוא בקריאת חיבה לכל אחד ואחד: בוא והצטרף לאלפי אנשי שלומינו המעתירים בתפילה ומפצירים בפני בוכ"ע למען קיום דבר נשגב זה, וטול חלק בפתחת שערי ציון ע"י כוח התפילה.

ואף את התינוקות הרכים, ילדיך הטהורים אשר בהבל פיהם שאין בו חטא, יכולים בוודאי לפעול גדולות ונצורות, צרף בהקדם למבצע האדיר 'ואני תפילה' בו יוגרלו פרסים יקרי ערך רבים למען עידוד העניין.

ונסיים בברכה ובקשה: אבינו מלכינו, פתח שערי שמיים לתפילתנו, ופרוץ את שערי ציון הנעולים לדמעותינו.



ואני תפילה

כי לרבינו נגיע רק אם נתפלל

הצטרף עוד היום לילדים של הרבי
תתקשר לקו 'ואני תפילה' במספר

09.880.30.59

חדשות ואני תפילה



כל ילד ברסלב'ר, הוא שגריר!

כל ילד חסיד ברסלב הוא שגריר של מאות אלפים ילדים, ובתפלתו שלו הוא יכול להציל רבבות מהרבה צער וצוקה, מחלות, קשיים וכל דבר רע.

מאת: בן ציון ירושלמי

ילדים יקרים!

האם ידעתם שכל אחד ממכם הוא 'שגריר'?

כדי להסביר לכם למה אנו מתכוננים, אנו מכרחים להקדים הקדמה קצרה. כידוע יש בעולם תפקיד שנקרא 'שגריר'. פרוש התפקיד הזה הוא, שלכל מדינה ומדינה יש אזרחים שיוצאים לבקורים או שהולכים להתגורר במדינה אחרת, ולכן משגרות כל מדינה 'שגריר' למדינות השונות, שם עומדים אותם 'שגרירים' לעזר ואחיסמך לאזרחי מדינתם. כך גם משם עוזרים אותם 'שגרירים' למדינה שלהם.

לדגמא, אם מדינת צרפת שולחת שגריר למדינת בריטניה, אז השגריר של צרפת שנמצא בבריטניה, דואג לכל הצרכים של מדינת צרפת. למשל, אם בבריטניה מיצרים מעילים משבחים, אז השגריר דואג שישלחו מהמעילים המיוחדים האלה למדינה שלו. או אם אזרח של מדינת צרפת הגיע לבקור בבריטניה, ופתאום הוא אבד את הדרך שלו, אז הוא הולך לשגריר של מדינתו צרפת והוא עוזר לו כדי שהוא יוכל לחזור הביתה. אחרי שהסברנו שתפקידו של שגריר, זה שהוא מיצג את המדינה ששלחה אותו להיות שגריר, והוא עוזר להם בכל מה שצריך, נסביר לכם למה התכוננו כשאמרנו שכל ילד הוא שגריר.

...

יש בעולם יותר ממיליארד ילדים! מיליארד זה מספר עצום, זה אלף פעמים מיליון! כמה מתוכם הם ילדים יהודיים? אולי כמה מליונים...

כמה מליונים? זה גם מספר עצום, אבל כמה מהם הם יהודים שומרי תורה ומצוות? הרבה פחות... וכמה, מתוך כל הילדים שזוכים לשמר תורה ומצוות, זוכים להיות נקראים חסידי ברסלב?

רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א, אמר ש"כל העולם תלוי בראש השנה". זאת אומרת שאם לא מתקיים הקבוצ באומן יכולים לקרות ח"ו דברים לא טובים בעולם, ה' ישמר. יוצא אם כן שכל ילד חסיד ברסלב, וקל וחומר אם הוא נוסע עם אבא שלו לאומן, אז הוא שגריר של כמה מאות ילדים יהודיים ברחבי העולם. כי בזכות זה שהוא נוסע לרבנו הקדוש באומן, עם ישראל נצול מכל מיני צרות ואסונות ה"י.



...

כנראה מדבר בכמה עשרות אלפי ילדים בלבד בכל העולם... אם נעשה חשבון נראה שעל כמה מאות ילדים יהודיים, יש אחד יחיד שהוא ברסלב'ר!

...

הקדוש בראש השנה באומן. איך אתם יכולים לדאג לזה? ע"י התפלות שלכם! תחשבו שכשאתם מתפללים על הנסיעה הקדושה לאומן אתם 'שגרירים' של ילדים שלומדים בבית ספר בעיר דימונה, או בעיר אשקלון או במקום אחר, והם לא זוכים בינתיים להיות ברסלב'ר. וכשאתם מתפללים על הנסיעה הקדושה לאומן, ובזכות התפלות שלכם יזכו בעזרת ה' לנסע לאומן, ועל ידי הנסיעה לאומן כל הילדים האלה יזכו לחזר בתשובה ולמדו טוב יותר ויתפללו טוב יותר, ויכמו שברך הזכרנו שכל העולם - שזה כולל הרבה מאוד... - תלוי בנסיעה לראש השנה, אז עשייתם את התפקיד שלכם בצורה הטובה ביותר!

וכמוכן שאם אתם נוסעים לאומן, אתם חייבים להתנהג בכבוד. לא לרוץ או להשתולל, לא לדחף או לצעק בקול, רק להתנהג בכבוד. כי שם במקום הקדוש והנורא הוא, הוא מקומו של רבנו הקדוש. וכמוכן שבציון הקדוש הכי חייבים להקפיד על זה.

אז מעכשו מתחילו למלא את תפקיד השגרירות החשוב שלכם, ותתפללו כל יום, אבל ממש כל יום ויום שיתקיים הקבוצ בראש השנה. ובכדי שיהיה לכם כוח לנצח את היצר הרע, אתם יכולים כמובן להצטרף להגדרות הענקיות על כרטיסי טיסה לאומן וכרטיסי ספר טעונים במאות שקלים ועוד פרסים יקרי ערך, בקו הטלפון של מבצע 'אני תפלה' במספר 09.880.30.59

חדשות הקיבוץ

מאת: חיים ליקובר



גבולות אוקראינה

מה קורה בגבולות אוקראינה?

בחלק ממעברי הגבולות באוקראינה החלה משטרת הגבולות האוקראינית לסרוק דרכונים של "כל מי שנראה כמו חסיד". מדובר בסריקה נוספת, מעבר לסריקה הסטנדרטית שנעשית בכל מעבר גבול.

לשאלת אחד מאנ"ש, ענו לו שוטרי הגבול כי "לקראת ראש השנה, קיבלנו הוראה לסרוק את הדרכון של כל מי שנראה כמו חסיד". הסיבה לכך אינה ידועה, אולם שוטרי הגבול הסבירו כי זה נעשה "מטעמי בטחון".

מעבר לכך, חשוב לציין כי ברובם של הגבולות לא נרשמו לאחרונה עיכובים, למעט בגבול מולדובה, משם מגיעים בכל כמה ימים טענות על עיכובים שונים ומשונים, ולא פעם נשמעו כי

אנ"ש שבקשו לעבור בגבול סורבו ונשלחו בחזרה למדינה ממנה הם באו.



כלני עוצר הלילה

מאז תחילת המלחמה, הוחלו באוקראינה חוקי חירום, במסגרתם הוכרו על האפלה בשעות הלילה ועל עוצר לילי מוחלט. את שעות העוצר קובע כל מחוז בפני עצמו, ובמהלך שעות העוצר חל איסור מוחלט לצאת מהבתים או לנוע בכבישים, כולל כבישים בינעירוניים.

במחוז צ'רקס, וממילא, בעיר אומן, שעות העוצר הן מ-11 בלילה, ועד 5 לפנות הבוקר.

בימים האחרונים אוישה נקודת המשטרה בכיכר פושקינא, ושוטריה אחראים בין היתר אף על אכיפת העוצר באזור הציון.

משטרת אומן מבקשת להודיע לכלל אנ"ש כי בשבוע האחרון תוגבר אכיפת כללי העוצר הלילי,

ברחובות הסמוכים לציון הקדוש, וברחובות הסמוכים.

לדבריהם הנתפשים מפריים את העוצר יוענשו בחומרה, העונש נע בין קנס כספי עד גירוש מאוקראינה ואיסור כניסה למדינה ל-3 שנים ויותר ('ויזה שחורה').

ואכן, לדאבונו בימים האחרונים גורשו מאוקראינה כמה וכמה מאנ"ש שנתפשו.



דומה: טילים רוסיים יורטו בסמיכות לעיר אומן

במהלך הימים האחרונים נשמעו פיצוצים עזים בעיר אומן, היו הם מהתקפת טילים רוסיים על רחבי אוקראינה, מהם עברו לפחות פעמיים (י' ו"א אב) סמוך לעיר אומן, אלא שבחסדי שמים יורטו הטילים על ידי ההגנה האווירית האוקראינית. ביום י"א אב, שברי הטילים שיורטו נפלו על



שגריר אוקראינה: ההתקפות מסכנות את העולים, מושל צ'רקס: נעשה הכל שישוה ובטחה

לאחר פרשיית ירוט הטילים מעל שמי אומן, מיהר לפרסם השגריר האוקראיני בישראל, יבגן קורנייצ'וק, הודעה ובה אמר "טיל רוסי נפל קילומטרים ספורים מאומן, תוך גרימת נזק

בעין העדשה

אנש באומן עם נפילת מסך הנכס - לפני עליית קניין

קרדיט תמונות: אהלי צדיקים | אהרן ברגר



הוא מופץ בכרטיז הארץ



חדשות לפתוח

הרבנים גדולי זקני אנ"ש:

תפילה קצרה לקיום הקיבוץ בכל עת ועידן

ולא תִשָּׁקֵט בְּזַעְקָהּ. כדי שלא יישאר אחד שלא מתפלל מידי יום על הקיבוץ הקדוש! התפילה המיוחדת שעברה תחת הגהתם של הרבנים גדולי זקני אנ"ש רואה אור בימים אלו ומופצת בעשרות אלפי עותקים ברחבי תבל:

מאת: בן ציון ירושלמי

'תפילה מיוחדת' זו עברה גם תחת הגהתם של הרבנים גדולי זקני אנ"ש, הגאונים החסידים רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א ורבי משה קרמר שליט"א, - בדקדוק רב - שהורו להדגיש כי תפילה קצרה זו, לא אמורה חלילה לעמוד במקום תפילותיו של גאון עוזינו ותפירתנו אדמו"ר מוהרנ"ת זיע"א, המלאות חן וכיסופים ממעמקי ליבו הטהור, אלא רק להוסיף תפילה שתהא מצויה בכל כיס, ולהקל על הציבור שיוכלו לאומרה בכל עת מצוא.

כמובן שאם יש כמה דקות פנויות, כדאי ומומלץ לגשת למקורם הקדוש של התפילה - מקור מים חיים, הלא הוא הספה"ק 'ליקוטי תפילות', ולומר את התפילות המלאות החצובה היישר מהיכלו של הבעל תפילה, המעוררות את עמקי נימי הלב.

אמירת התפילה המקוצרת אורכת בין דקה לשנים, וכך ניתן להבטיח בעזה"ת שיצטרפו עוד אלפים ורבבות של תפילות תחניות בקשות וכיסופים למעגל התפילות חובק העולם, על ראש השנה של רבינו.

גם כאן נכנסו לעובי הקורה צמד הארגונים 'לפתוח' ו'ואני תפילה' שלקחו על שכמם את המשימה להדפיס ולהפיץ בין אנשי שלומינו את 'תפילה מיוחדת' זו לרווחת כלל אנ"ש, והרבות תפילות למען קיום הקיבוץ הקדוש. וכך זכינו שבימים אלו מופצים התפילות ברבבות עותקים בכל ריכוזי אנ"ש, במהדורת פאר והדר, ומאירת עיניים, בפורמט כיס - באופן שיכנס לכל כיס, ויהיה מצוי לכל מבקש בכל עת מצוא.

וכאן המקום לעורר כי מן הראוי אף לתלותם במקום בולט בבית הכנסת, בבית או במשרד. בכדי שעוד אנשים יזכו לומר את התפילה בזכותכם, וכך כאשר התפילה תעמוד מול עיני הסובבים יזכרו לומר אותה בכל על זמן ועידן. כמו כן הופצה התפילה, כאשר היא מעוצבת באופן מהודר ביותר, בגרסה מיוחדת להדפסה במדפסת ביתית. באפשרותכם להדפיס מספר עותקים ולהפיצם במקום מגוריכם בכדי לזכות את הרבים - ניתן לקבל בבקשה בדוא"ל kuman5781@gmail.com.

בחודשים האחרונים עסוקים כלל חסידים ברסלב יומם ולילה סביב השאלה הגורלית "אומן: כן או לא?"

מה לא נעשה בשביל לבטח שהתשובה תהיה: 'כן'?

החל מעשרות אלפי שעות התבודדות, - שהחלו עוד באומן מיד במוצאי ראש השנה האחרון - עובר דרך אלפי ספרי תהילים רבות 'תיקון הכללי'. וכלה בעצרות תפילה המוניות בהשתתפות אלפים שהתקיימו בער"ח ניסן, ער"ח תמוז, וער"ח אב.

אחד מהנושאים בהם מתמקדים אברכי אנ"ש היקרים - אלו האפויים בלבו של רבינו - לזכות את הרבים בתפילות על ראש השנה, ומדפיסים את התפילות שהתחברו במיוחד לנושא זה. הן התפילות מליקוטי תפילות [תפילה ע"ו, תפילה רי"ב ועוד], והן התפילות הלבביות והמעוררות של הגאון החסיד רבי יצחק ברייטער הי"ד - מחשובי אנ"ש בפולין שלפני המלחמה - שחיבר כמה תפילות ארוכות ונפלאות, על נושא ההתקבצות על ציון רבינו הקדוש בראש השנה.

אלא, שרבינו הקדוש אמר 'ואני תפילה' ולימדנו כי "עיקר כלי מלחמתו של איש הישראלי הוא התפילה" וכאשר ישנה מלחמה כה קשה מהסט"א מוכרחים אנו לעורר עוד יותר את רחמי ורוב חסדיו, וללחום בכל כוחינו ובכל עידן ועידן ולא להסתפק בתפילה הנאמרת בזמן קבוע, אלא להרבות בעוד ועוד תפילות תחניות ובקשות, בלכתנו בדרך, בשוכבנו ובקומנו. שלא נדבר על אותם, שמפאת טרדות היום, והקושי למצוא כמה דקות פנויות כדי להעביר בתפילה על נושא נשגב זה, מוצאים את עצמם לפתע, לאחר שבוע או יותר, שלא יצא להם לומר את התפילות מידי יום.

בעקבות כך התעוררו כמה מחשובי אנ"ש שליט"א, ולאחר התייעצות עם הרבנים גדולי זקני אנ"ש שליט"א, עמלו והוציאו מתחת ידיהם קיצור נפלא המתמצת את תפילה ע"ו מליקוטי תפילות [בתוספת נופך מעוד תפילות].





הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א:

"אם הי' השי"ת מושיע מיד, כמה תפילות נוראות ונפלאות היו נחסרות בעולם"

על זאת יתפלל כל חסיד: הקיבוץ הק' על ציון המצוינת בעיר אומן בימי ר"ה תשפ"ג הבעל"ט נמצא בסכנת קיום ממשי, הלב פועם בחזקה, השמועות אלה נאלה מחסירים פעימה בלב, מי יודע אם נזכה • השתדלויות והתרוצצויות, תפילות ובכיות בדמעות שלישי, מהו מפתח הזהב לפתיחת שערי ציון אשר אהבנו •

110 שנים

עברו מאז פטירתו של רבינו הק' זיע"א, ומסך ברזל ירד על ברית המועצות, ועצר באחת את מסורת ההגעה ההמונית של חסידי ברסלב לציון רבינו הק' על הימים הנוראים, לעסוק בתיקוננו ובתיקון כל העולמות. 'וליוצא ולבא אין שלום, דרכי ציון אבולות מבלי באי מועד. ועתה מאין יבא עזרינו, אנא נשפוך שיחנו... ועזרינו בזכותו וכוחו שיפתחו במהרה שערי ציון הנעולים, ופתח לנו שער בעת נעילת שער... ונזכה כולנו לבא שמה ברננה ולהשתתף על הציון הקדוש בתפילתנו...'. (שארית יצחק, תפילות). מילים אלו היו שגורות על שפתותיו של כל חסיד, אם מפולין ואם מאמריקה, אם מארץ ישראל או מצרפת, השערים ננעלו, והאחדים שהצליחו בצפורני נפשם להיאחז ולהגיע, היו מתי מעט, אחדים ובודדים ממש. כולם קינאו בהם, והרצון והערגה בערו עד לב השמים.

הקיבוצים שבירושלים ובמירון עטופים היו בצל יגון, ומנגד בכיסופים עזים ובדמעות ותקווה אולי נזכה שוב. עד שזה קרה... הכיסופין והדמעות של כל אותן שנים המיסו באחת את השערים, והנה בבוקר בהיר אחד בשנת תשנ"א ומסך הברזל המאיים נפל, לאיש לא היה צל של הסבר איך, ואפילו אם היו - לא היה את הזמן להשיקיע בהם. הדרך אשר עד כה נסללה ע"י חלוצים שהתמסרו לה בתמצית נפשם, הפכה בין לילה לנחלת הכלל כולו, כולם ארוזו מזוודות ויצאו לדרך. כל זאת עד לפני שנתיים.

בימים אלו

פחד מצמיח ובעיקר דאגה נוראה אופפת כל לב חסיד ברסלב באשר הוא שם. שוב פרש ידו צר היצר הצורך למנוע מאיתנו את משאת נפשנו ותיקון כל הבריאה כולה - קיומו של הקיבוץ הקדוש של אנשי שלומנו על ציון המצוינת בימים הנוראים הבעל"ט. לפני שנה ושנתיים היו אלו מגיפת הקורונה וגרורותיה, אשר דימו להשבית חלילה את הקיבוץ הק' ולהחזיר אותנו אל ימי מסך הברזל, שנה אחת האיום התממש ואכן רק אלפים בודדים זכו למה שזכו והגיעו אל הקיבוץ הק', מעשי מסירות נפש נעשו, בלארוס לונדון ועוד, זכו לחוות ימים וילות של נדודים בגולה 'אולי אזכה לפרש שיחתי'.

השנה האחרונה כמוה כנשיקה שמימית, פריה של מסירות הנפש העילאית של רק שנה קודם לכן, התפילות והדמעות שנשפכו כמים הביאו את התוצאה המיוחלת, אולם בשנה זו נדמה כי הבעל דבר נשכב שוב על הגדר ואינו שוקט על שמריו. הזמן הוא עת מלחמה, אשר מי יודע מה יולד יום, ואי היציבות וחוסר הוודאות מעמידים את כל הקיבוץ כולו בסכנה.

חסידי ברסלב תמהין ומשיילין ליה, מדוע זה שלש פעמים - שוב ושוב - הפחד והדאגה אמורים לסבב את הקיבוץ הקדוש? מדוע לא נזכה לעלות לציון ברננה?! כל אחד ואחד בשאלותיו הוא, וחלישות הדעת והליאות הפושטים בתוכינו יכולים חלילה לגרום לרפיון מההשתדלות בתפילות ובקשות. לזאת ערכנו את השאלות המוכרות, לכמעין שו"ת המעובד ע"פ מכתבו בקודש של הגה"ח רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א, שנשלח לפני למעלה מיובל שנים (בשנת תשכ"ז) לאחד מיקירי אנ"ש, סובב והולך בענין גודל יקרת התפילה. בדבריו הוא מתייחס לתכליתם של הייסורים הנשלחים ממרום ובפרט ליסורי הצדיקים, הנוגעים לכל חסיד ברסלב בגשתו לחלות פני מלך, לזכות להשתתף במצבת ציון המצויינת לקראת השנה החדשה בלי מניעות ועיכובים ח"ו.

מדוע נזקקים להפציר עוד ועוד בתפילה, מדוע אין תפילה יחידה מתבקשת ומתקבלת?

הגרי"מ שליט"א ('אוסף מכתבים' מכתב ע"ד): ראשית, עלינו לדעת - ולהתחזק בזה ביתר שאת - כי התפילה בכוחה לשנות את הטבע. יכולני להעיד באופן פרטי על עניינים עליהם שחתי את ליבי בהתבודדות, שאף שכבר ראיתי בחיי ישועות נפלאות אך רבים הם הנושאים עליהם אני מתפלל ועדיין לא זכיתי לזה כמו שצריך. אך עדיין לא התייאשתי, ובטוחני שעוד אזכה בעזרת ה' יתברך.

וזהו אכן תפקידנו, לגרש את המחשבות של ייאוש ובלבול. ואם לפעמים אנו רואים דברים שהפצחנו עליהם ועדיין נזקקים לעוד ועוד תפילות, אין זאת כי אם אות וסימן של קירוב אליו ית', כמובא במדרש משל ממלך שנשא מטרוניתא (מלכה) ולא רצתה לדבר אתו שום דיבור, מה עשה המלך? העמיד עליה גולן, מיד קראה אל המלך להצילה. השיב לה המלך, מה לי עם הגולן הלא זהו רצוני שתדברי אתי.

וכן הוא בכל מה שעובר על האדם, הכל הם סיבות ועילות שעל ידי זה יתקרב האדם אל קונו, וזה רצונו יתברך בכל מה שעובר עם כל אחד, כדי שנפנה אליו, ושנדבר ונשיח לפניו את כל אשר עם לבבינו, ועל ידי זה נעשים קרובים אליו בכל עת.

לפעמים דומה כי משקיעים הרבה כוחות, הרבה תפילות והשתדלויות, ולא נענים. המציאות הנכונה מראה - כביכול - כי התפילות לפעמים הם כמו לריק, איך יכול בר ישראל להתחזק כי יש רווח בתפילותיו?

הגרי"מ שליט"א ('אוסף מכתבים' מכתב ע"ד): כבר כשאנו ניגשים לתפילה, שומה עלינו לדעת כי התפילה אינה רק כמטרה להביא אל הדבר הנכסף עליו מתפללים, אלא התפילה ההתבודדות הזעקות והתחנות הם כמטרה בפני עצמה. אם מטרתינו בקיום הקיבוץ הק' הוא כדי לזכות לתיקון העולמות ותיקון כל אחד ואחד בפרטיות, שומה עלינו לזכור כי גם ע"י התפילות נעשים תיקונים בנו ובכל העולמות, וכמו שכתב רבינו הק' בליקוטי מוהר"ן סי' ב"ו, רבינו הק' מבאר שם את המעשה של רבה בב"ח שפעם נסע בספינה ועלו על דג שנדמה להם כאי בתוך הים, ובישלו ואפו עליו: "וסברינו יבשתא היא", וביאר רבינו ז"ל, שחשבו שהתפילות הן יבשות ואינן עושין פירות. אבל באמת אינו כן, אלא "סלקינו ואפינו ובשלינו" - היינו כל התפילות סלקין ועולין למעלה, וכל מה

שמרבין בתפילה נבנה השכינה ביותר וכו', וכשישתלם קומה של השכינה, היינו ע"י רוב התפילות, יכמרו רחמיו, ויתהפך מדת הדין למידת הרחמים.

רבינו הק', הי' פעם בלעמבערג בעת מחלתו על הריאה שהי' לו מזה יסורים קשים כידוע, ושם נצטנן רבינו הק' מאד, והצנינו נכנס גם בריאה וזה גרם לו יסורים נוראים עד למאד, מה עשה רבינו? צעק כמה ימים רצופים אל השי"ת בחזק גדול, ואחר שעברו היסורים מעליו שמח רבינו על שזכה לצעוק אל השי"ת כ"כ ולהתקרב יותר אליו יתברך ע"ז, ע"כ [מפי רלו"צ בענדער (ראה גם ש"ק ח"ב, צח)].

הרי לנו שאין זה סותר כלל וכלל, עלינו לצעוק אל השם בחזקה על עניינים רוחניים כגשמיים שברצוננו לקיימם ולקבלם, אולם כל נשכח כי נסתרות דרכי השם מאיתנו, ומחובתנו לעשות לכה"פ השתדלותנו בתפילתנו והוא יגמור בעדנו, בד בבד שהתפילות אינם לריק וגם הם מביאים לתיקון העולם ותיקון כל אחד ואחד בפרטיות עוד קודם שזכינו ונתממשה תפילתנו.

הדברים נפלאים ונוראים, אבל לכאורה אם אכן חפץ הקב"ה לשמוע את תפילותינו ובקשותינו כדוגמת זעקתה של אותה מטרוניתא, אם כן היה צריך להיות שטרם יקראו ואני אענה, היה עלינו לראות ישועות בפועל, והנה לפעמים עדיין עלטה גדולה עד כי אין אור?

הגרי"מ שליט"א ('אוסף מכתבים' מכתב ע"ד): אמרתי פעם על זה דרש נפלא והוא כקילורין לעינים בשאלה זו. ידוע שיצחק אבינו ע"ה משך עשרים שנים עברו שלא נתעברה רבקה אשתו, כמבואר בפ' תולדות. ומובא במדרש [עין ב"ר נג, ה על שרה אמנו] שרבקה אמנו עיקר מטרון לא הי' לה, היינו שלא הי' לה עצם ה"רחם" בכדי להוליד. נמצא שהתפילות שלהם היו לשנות את הטבע ממש. וא"כ אין לתאר ולהעלות על הדעת איך היו בוקעים תפילותיהם רקיעים בתכלית שלימות אמונתם.

והנה אם הי' השי"ת מושיע אותם תיכף ומיד, אם כן כמה תפילות נוראות ונפלאות כאלו היו נחסרות בעולם, לכן שהה הקב"ה והמתין מלתת להם בנים כדי שיעלו שעשועים למעלה ע"י תפילתם ואמונתם במשך כעשרים שנים, ובוודאי הי' בדעתו יתברך להושיעם תיכף, אבל המתין לגודל יקרת תפילתם. וכמובא במדרש "למה נתעקרו האמהות מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתם" (ב"ר מה, ה).

היוצא לנו למעשה מכל זה, הוא שכל מה שקורה עכשיו ומסכן את קיום קיבוצו של רבינו הקדוש באומן, וכל ההפחדות ובלבולי המוח שעוברים עלינו בעניין הקדוש הזה, כולם נשלחים מהקב"ה בחשבון מדויק במטרה שנפתח את פינו לתפילה להתחנן ולבקש ממנו על זה, וא"כ חלילה לנו לשכוח מדבר עיקרי זה ולפנות להשתדלויות גשמיות שאינם מועילים מאומה. והלוואי שע"ז נזכה להידבק בו באמת ובתמים, אמן. (ערוך ע"פ ספר 'אוסף מכתבים' חלק ב' מכתב ע"ד מיום ר"ח מנחם אב תשכ"ז - לפני 56 שנה)

"שלא יהיו לך שום ספקות ח"ו בלבך בְּעֵינַי רֵאשׁ הַשָּׁנָה הַבְּעֵל"ט"

"לא יכלתי להתאפק מעצם אהבתך לחזקתך ולזרזתך, שלא יהיו לך שום ספקות חס ושלום בלבך בְּעֵינַי ראש השנה הבעל"ט. רק תאמר בלב שלם, ברוך שהחנינו וקיימנו והגייענו לזמן הזה, לזכות להתנועד יחד עם אנשי אמת אנשים כשרים, להתקבץ על ציון הקדוש של הצדיק הקדוש שהבטיח לעזר לכל מי שיבוא אליו, בפרט בערב ראש השנה, ולהמנות יחד בראש השנה אצלנו. מה אמר לך אחי, מעט מעט שמעת והבנת מרחוק, אבל יותר מזה בני הזהר והזהר שלא תהיה חס ושלום בכלל (קהלת א, טו) "חסרון לא יוכל להמנות" שדרשו רבותינו ז"ל (ברכות כו). זה שנמנו חבדו וכו'. בפרט לעסק קדוש ונורא כזה. (עלים לתרופה מכתב שס"ב)



חדשות הקיבוץ

המשך מעמוד 4 <<<

הקהילה היהודית".

לתשתיות אזרחיות. אנו חוששים לבטחונם של העולים לרגל לאומן. אם חלילה תתרחש מתקפה רוסית בחגי תשרי, היא עשויה לפגוע בעולים הרבים המגיעים לאומן מרחבי העולם. הודעה זו פורסמה על ידי שגרירות אוקראינה בישראל.

לעומת זאת, המושל הצבאי של מחוז צ'רקס, איהור טבורץ, אמר מנגד בראיון כי "הנסיון מלמד שהחסידיים מתעקשים לבוא, למרות האיום הקיים. נפגשנו איתם, אנחנו מקיימים איתם תקשורת רציפה, במיוחד עם מנהלי הקרן [-הרב נתן בן נון, יו"ר 'איחוד ברסלב']. כמובן, אנו מזהירים כי לא נוכל להבטיח בטחון מוחלט באומן, משום שאנו יודעים שהאויב [הרוסי] אינו צפוי. אנחנו ננקוט בכל אמצעי להבטיח את שלומם של החסידיים שכן יחליטו לבוא. אני בטוח שיבואו, אז אנחנו עובדים יחד עם כוחות הבטחון והרשויות המקומיות לעשות כל מה שביכולתנו כדי שישוהו בבטחה.

יחד עם זאת, אנו מזהירים באופן רשמי כי האחריות הינה בעיקר על המארגנים מצד



עיתון אוקראיני: "הממשלה מתכוונת לאסור את עליית החסידיים לאומן לראש השנה, מטעמי בטיחות"

מנגד, פורסם שוב באחד מעיתוני אוקראינה, כי על פי מקורות בממשלת אוקראינה, הממשלה מתכוונת לאסור על עליית החסידיים לאומן לראש השנה, שכן נכון לעכשיו אי אפשר להבטיח את ביטחונם.

והעיקר: מחויבים אנו לשוב ולהזכיר שוב ושוב: כי אין כוחינו אלא בפה, וחובתו של כל חסיד ברסלב בכל מקום שהוא להתפלל מדי יום ביומו לשלומה של מלכות באוקראינה - ולמען קיום הקיבוץ הקדוש בשלום ושלווה והשקט ובטח.



"על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך? - לפיד וזלנסקי ישוחחו בעניין הקיבוץ"

בשבוע האחרון פורסם בתקשורת הכללית כי מיכאל ברודסקי - שגריר ישראל באוקראינה הבהיר לאנשי משרד החוץ בישראל, שהממשל באוקראינה עומד על דעתו שלא לאפשר את

התקבצות אנ"ש בקיבוץ הגדול בראש השנה באומן, היל"ת. כזכור לפני מספר שבועות אמר השגריר ברודסקי, כי למרות אמירתו הנחרצת של שגריר אוקראינה בישראל - יבגן קורניצ'וק שהעליה לאומן לא תתאפשר השנה, "אני אומר שכן יהיה, הם יבואו, אין אפשרות לעצור בעדם, ולכן לדעתי צריך להיערך לעליה למרות מצב המלחמה". דבריו נאמרו בריאיון לתקשורת האוקראינית שבו השתתף גם יועץ לשכת נשיא אוקראינה אולקסיי ארסטוביץ'.

עוד פורסם כי בקיבוץ חוששים ממצב המלחמה, ולדעתם "לא נוכל להגן על המתפללים באומן". עוד נאמר בכתבה, כי לפיד צפוי לשוחח עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי בזמן הקרוב, אודות העליה של אנ"ש לעיר אומן בראש השנה. לע"ע עדיין טרם נודע מי הם העומדים מאחורי פרסומה של אותה כתבה שנראתה מגמתית, אם זה המשך מגמת אנשי 'משרד החוץ' שהצהירו שהם עושים פרסום מסיבי [קריא: מסע הפחדות] על הסכנה לשהות באוקראינה, או אינטרסנטי אחר, או שמא שיש בו מעט אמת. מה שברור שמשמים מעוררים אותנו לתפילות ועוד תפילות!

"אתה יודע שבדורות הללו בעוקבא דמשיחא, אין לנו שום תקוה כי אם על קבוץ ראש השנה הקדוש, ואל ימנענו מזה שום מונע,

הסט"א לוחמת בכל הכוח... כלי המלחמה של רבינו בידינו... בצבא של רבינו, מנצחים!

ברסלב'ר חסיד!

עצור לרגע והתבונן
אמנם געגועי לרבי'ה היא אין סוף
נעשה הכל כדי לקיים רצונו לבוא אליו בר"ה
נישן ברחובות - נשלם אלפי דולרים וכו' וכו'.

אבל כשכבר הגענו,
**איך אני מתנהג
בהיכלו?**

איזה כבוד אני נותן
לרבי קדוש כזה?

התקשר עכשיו וקבל על עצמך
את הקבלה הקדושה
שתפרוץ את הגבולות!
077-9-23-24-23

קבלה
פורצת גבולות

מכון בקודש הקדשים

זוכים בהגרלה שבוע שעבר פרשת דברים חזון:

יהודה אדרי ממגדל העמק
שניאור זלמן אנשין ירושלים
ביצעו שלום בני ברק
כהנא אהרן בית שמש

זכה בפרס הגדול 200 ש"ח
כרטיס ספר של 100 ש"ח
כרטיס ספר של 100 ש"ח
כרטיס ספר של 100 ש"ח

זוכים בהגרלה השבוע פרי' ואתחנן

משה ירבלום בית שמש
יוסף שלום אליאסי יבנה
עובדיה ביצעו בני ברק
מיישי פשקוס בית שמש

זכה בפרס הגדול 200 ש"ח
זכה בפרס הגדול 200 ש"ח
כרטיס ספר של 100 ש"ח
סט ליקוטי הלכות החדש 'תורת הנצח'.

בשבוע הבא יגרל:

מתנה בשווי 200 ש"ח
שני כרטיס ספר בשווי 150 ש"ח

ואני תפילה"
המספרים והנתונים
בשעת כתיבת השורות
יום ראשון פרשת עקב בשעת הצהריים,
הצטרפו כבר

9 5 1 9

ילדים ובחורים
שזוכים לבקוע רקיעים וליטול חלק בפתיחת שערי ציון רבינו
לראש השנה תשפ"ג.

כאמור, הבעיה הינה עולמית, כך שלמרות כל מאמצי עסקני אנ"ש, גם עצם כמות מקומות הטיסה שהצליחו להשיג לטיסות עבור אנ"ש חסידי ברסלב מוגבלת מאוד מאוד!

הטיסות הסדירות למדינות הסמוכות לאוקראינה כבר די מלאות והמחירים עלו בהתאם. גם מעט טיסות הצ'רטר של אנ"ש למולדובה, רומניה ופולין ככל הנראה לא יספיקו לכלל אנ"ש החפצים להגיע לאומן.

לכן, כל מי שחשוב לו להשתתף בקיבוץ באומן, עליו לגשת כבר בימים אלו ולרכוש מקומות טיסה תכף ומיד טרם יהיה מאוחר, ואינו יכול להמתין עד להתבהרות המצב, הן משום שאיננו יודעים מתי המצב יתבהר והן משום שאם נמתין, אנחנו עלולים למצוא את עצמינו במצב שחלילה כבר לא ימצא שום דרך לטוס לגבול שממנו ניתן יהיה להמשיך אומנה...

אבל למרות כל ההשתדלויות שלנו, בל נשכח שאין כוחינו אלא בפה, נמשיך לצעוק לה', נתפלל יום יום עד שנזכה לעורר רחמי שמים על כולנו שנגיע לקיבוץ של רבינו באומן. כי הדבר שיעזור ויועיל לכולנו, ויותר מכל השתדלות גשמית אחרת הוא התפילות התחניות והבקשות...

פנים המקבלת תיירים גם במצב מלחמה, ולא סתם תיירים אלא יהודים דתיים שמגיעים לתפילה, דבר שיפריך את טענות הרוסים על נאציזם.

בכל מקרה, ממשלת אוקראינה חושבים על כל מיני פתרונות שיאפשרו להם לשלוט באירוע ולנהל אותו ואת האנשים שעוברים את הגבולות לתוך אוקראינה ובתנועת החסידים מהגבולות ועד לאומן.

אבל ישנה בעיה גדולה עוד יותר:

בעיית הטיסות, היא מבחינה מסוימת גדולה עוד יותר. בחצי השנה האחרונה, אז שב שוק התעופה לפעילות אחרי משבר הקורונה, מדווחים כל שדות התעופה בעולם, על עומסים חריגים שלא היו מעולם, וזאת בשל מחסור בכח אדם וחוסר התארגנות ליום שאחרי הקורונה, דבר המביא את רשויות שדות התעופה שלא לאשר טיסות חדשות ואף לצמצם בטיסות הקיימות.

הבעיה היא מתחילה במחסור במטוסים וצוותי טיסה ביחס לעליה בביקוש, אבל כאמור, נובעת גם מחוסר בכח אדם בשדות התעופה ובכל הענף. התקשורת מדווחת ומתעדת תמונות ועומסים בשדה התעופה שפשוט לא נגמרים, אולם



פרסום ראשון: מחסור חמור בכרטיסי טיסה

מלחמה באוקראינה? ישנה בעיה שיתכן שהיא גדולה עוד יותר, מחסור חמור בכרטיסי טיסה - הטיסות למדינות הסמוכות לאוקראינה מתמלאות והמחירים עולים בהתאם. דבר ראשון קונים כרטיסי טיסה: בממשלת אוקראינה ישנם כאלה שממש לא שמחים לראות את אנ"ש על אדמתם בתקופה מתוחה זו, וזאת משום שהם מפחדים מפני אסון וגם מפני שהם לא רוצים שתשומת הלב שלהם תוסת אלינו ולא תתמקד במלחמה שהם מנהלים. ישנה גם אסכולה אחרת שחושבת שאדרבה, זו הזדמנות שלהם להראות לעולם מדינה מסבירת



יש לך חוב לרשויות באוקראינה?

דו"ח על שמכם באוקראינה? בעלי נכסים באומן? עליכם להתכונן לפני ראש השנה מומלץ לכל מי שיש נכס באוקראינה הרשום על שמו, לוודאות, כי אינו חייב שום חוב אגרה על הדירה בכלל הרשויות (ארנונה, גז חשמל וכוד') כמו"כ ישנם שקיבלו דו"ח תנועה או כל דו"ח אחר באוקראינה, וטרם סידרו את התשלום. דבר שעלול להטיל איסור כניסה לאוקראינה ואף לגרור לויזה שחורה.

ואל יעכבנו שום עכוב, ואל יטרידנו שום טרדא בעולם רק נזכה לבוא על צינו הקדוש ברננה על ראש השנה הבא עלינו לטובה"

אבל רק כשפועלים לפי הכללים!

הניצחון הוא רק ע"י
'ואני תפילה'!

נצחתי ואניצח



כיצד יסיים לאומן בחימו? באמת?

לא יכול להיות



*בכפוף לתקנון

התקשר עכשיו לשמוע את כל הפרטים

09.880.30.59

יאל / בחוק, רוז'ה רט'ים לאומן חילמ?
על כל 5 דקות* של תפילה - כרטיס הגרלה לאומן.

ולא לא הלא:

מידי שבוע הגרלות נוספות על מאות מתנות יקרי ערך

