

ונבָר נחַקֵר אֶצְלֵי שְׁעַקֵר הַחַיּוֹת עַל יַדֵי "אֲזַמְרָה לְאַלְקֵי בְעוֹדֵי" (עלים לתרופה מכתב ק"ז)

אזמרה

מדברים נקודות טובות

עלון מס' 30 | פרשת וארא



שיחת חברים

עובדים עלינו בעיניים

אני אומר לכם, הכל פה קומבינה אחת גדולה. לא, אני לא מתכוון לתאגידים שמעלים מחירים, לפוליטיקאים שמעמקים את מה שנשאר מהאמת, או לתקשורת שאיכרה קשר עם המציאות.

לא, לא. הקומבינה מתחילה הרבה יותר גבוה מזה: מהקב"ה בעצמו. ויש לי ראיות מרבי נחמן, לא פחות.

כמעשה מאבדת בת מלך, רבינו כותב כך:

"מעשה כמלך אחד, שהיו לו ששה בנים וכת אחת. ואותה הכת היתה חשוכה בעיניו מאד. והיה מחכה ביותר והיה משעשע עמה מאד. פעם אחת היה מתועד עמה ביחד באיזה יום ונעשה קרנו עליה, ונזרקה מפיו דבור: שהלא טוב יקח אותך. כלילה הלכה לחדרה ובקבר לא ידעו היכן היא ויהיה אביה מצער מאד והלך לבקשה אנה ואנה."

תגידו, זה לא נראה לכם חשוד? מה זה הריב המסתורי שהיה ביניהם? למה רבינו לא סיפר על מה היה הריב? וגם ככה מתנהג מלך שאיכר עכשיו את הבת היקרה שלו? אתה מלך! תקים את כל הצבא, תעיר את כל המשטרה, תיתן צו מלכותי שכל העולם עכשיו עומד על הרגליים ואף אחד לא נח, עד שמביאים אותה אליך.

אבל לא, הוא רק הולך אנה ואנה ומחכה שמישהו (השני למלכות) יקום ויגיד: "אני אלך". ככה עושים כמעצ חיפוש? והרי רבינו גם "מקלקל" את המתח ממש על ההתחלה ומגלה לנו את סוף הסיפור: "והיה מקבשה מאד וזמן מרבה מאד עד שמצאה [עתה מספר ארץ בקשה עד שמצאה]" (שם).

כי באמת התורה בעצמה כבר מגלה לנו את הסוף: "לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והוצאתי אתכם מעברתם ונאלתי אתכם ברוגע גטויה ובשפטים גדלים: ולקחתיו אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים: והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי אתי ידו לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם מורשה אני ה' (שמות ו' ו-ה)

וכל דברי הנביאים מלאים בזה: נבואות גאולה ונחמה, שמבטיחות לנו, שלסיפור הזה, לעולם הזה, יהיה סוף כל כך טוב, שאי אפשר לשער ולתאר כלל. שיום אחד, יבוא הקב"ה, יסיר את הוילון, ינקה אותנו מכל הטיט והכלוך שדבק בנו וכולנו נזכה לדעת אותו ית' ולחיות באורו.

אז אולי זה בכלל לא העניין? אולי העניין פה, הוא השני למלכות? אולי העניין פה הוא החיפוש ולא המציאה? אולי העניין פה הוא אהבתנו וכל העניין של הריב וכת המלך שנאברה, זה רק סיפור כיסוי? אולי הם בכלל לא רבו, אלא תכננו פה ביחד מהלך - תירוצן שבשכילו נסכים לרדת לעולם הזה, תכלית שבשכילה נרד אפילו למי"ט שערי טומאה במצרים, שבעבורה נסכים להמשיך לצעוד בדרך העולה ויורדת, שנעבור את המאניה דיפרסיה הזאת של גאולה וגלות, את הבלבולים, את התאוות, את קבלת התורה ומעשה העגל, תכלית שבשכילה נסכים לצעוד במדבריות החול: כפרנסה, בנידול ילדים, כטיפול לרכב ובכל ענייני העולם הזה ולקבל בדרך גם לא מעט כזיונות, וכל זה כדי בשביל... בשביל מה בעצם?

הרי אם סוף הסיפור ידוע ומוכתח מראש, אז מה המטרה של כל זה? אלא שמוכרח לומר, שכדי שנזכה לכל הטוב המטורף הזה, לכל האהבה והאור, צריך לפתח כלי שיכול להכיל אותו והכלי הזה, נקרא אמונה.

כי נראה כחוש כמעשה הנ"ל, כי תחילת הגאולה לא באה לשני למלכות, ע"י עבודת קשות שנתנה לו כת המלך לעשות בתחילה, אלא רק על ידי שירד ונפל נפילות קשות ועבר כזיונות והלך חיפש ותר בכל המדבריות של העולם וגם כשנראה שאין עוד תקווה אמר: "אני יודע שישנו כודאי".

ועל כן צריך לזכור מאוד, שהעולם הזה וכל הדברים שיש בו: אינם תכלית בפני עצמם ובאמת שום דבר גשמי לעולם לא יוכל למלא את מאווי נפשנו, כי כולו כלה ונפסד ואין בו ממש כלל. כי כולו רק נוצר בשביל הבחירה וגידול האמונה ולכן הוא כלי ולא תכלית כלל: לא ממון, לא פרסום, לא כבוד ולא שום "הצלחה" מדומה.

ועל כן אמרו חז"ל: "אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאותו בידו" (קהלת רבה, פרשה א, סימן יג) כי אין דבר בעולם הזה שיכול למלא תאוותו האמיתית ואמר רבינו ז"ל: "היצד תדע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם, וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד מה בני אדם: 'מה אני אוהב?' וילכל אחד נדמה כאלו הוא אוהב מה שהוא מתאוה. ועל-כן הכל רצים אחריו, כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ. ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום." (שיחות הר"ן ו')

כי העולם הזה הוא אשלייה חזקה ומפתה אותנו בכל פעם להאמין שיש בו תכלית בפני עצמו ועל כן, מי שרוצה להרוס על נפשו, אין לו מנוס ומפלט, אלא על ידי הדעת הקרושה של צדיק האמת שבדרוזה הוא ז"ל כבר הבטיחנו, שאת זה נוכל לקבל ממנו: את זה תקבלו מאתי: שלא להניח עצמו להעולם להטעות. (שיחות הר"ן נא)



שבועה משיבי טעם

תאמין כי הכל לטובה
עצומה

מה מאד גדלו חסדי ה', נא בני חביבי אל תצטער כלל על זה. תאמין בהשם יתברך כי הכל לטובה עצומה ונוראה. והנה מגדל צערי עד הנפש, עזרני השם יתברך שהחייתי את עצמי כל כך, עד שאם לא הייתי מתבייש מהעולם הייתי מרקד מחמת שמחה, כי חסדו גבר עלינו ואמת ה' לעולם.

(מכתב לד)

שבת	כניסה	יציאה	ר"ת
ירושלים	16:27	17:41	18:19
תל אביב	16:42	17:42	18:16
חיפה	16:33	17:40	18:16
באר שבע	16:45	17:43	18:20

– הכוונה לצמיחה רוחנית מעצימה!



[WWW.AZAMRA.CO.IL/SHOP](http://www.azamra.co.il/shop)

עצות המבוארות – אוסף עצות, דברי חיזוק, סגולות ונקודות השקפה והתבוננות מתוך כל ספרי רבי נחמן מברסלב ותלמידיו. מעובד ונערך על פי הספר ליקוטי עצות – שהוא אחד מספריו המרכזיים והחשובים של רבי נחמן מברסלב. בספר זה ימצא הקורא הדרכה, הכוונה ושפע של עצות לכל מצב וזמן בחיים ולכל תחום ועניין: אמונה, אמת, אכילה, הכנסת אורחים, ארץ ישראל, התחזקות, ממוזן ופרנסה, מחשבות, מחלקות ומריבה, מניעות, שבת, מועדי ישראל, תפילה ועוד. מאת הרב שמשון בארסקי. (נכד רבינו ז"ל)

ספריית ברסלב

עצה מהצדיק

בכל אחד מישראל יש נקדה טובה יקרה מאד, שרצונה חזק תמיד רק לעשות רצון קונה. אך התאוות שוברין לבו ועל ידי זה לבו רחוק מהנקדה. על-כן צריך כל אחד לדבר בינו לבין קונו, כדי שיאיר בחינת הנקדה שבו ללבו ועל ידי זה יתבטל ערלת לבו, דהיינו אהבות רעות שהם חרפת לב שהם שוברין לבו של אדם.

(ליקוטי עצות התבודדות ד')

מהנעשה בשבת

ארגון אזמרה מסכם את אירועי הילולת רבי נתן בהצלחה גדולה. הרב גודלכסקי הגיע בערב ההילולה ליושבים. אשקלון, באר שבע ואופקים. וכשעת לילה מאוחרת לישבת יסודות בה המתינו עשרות בחורים צמאים לדבר רבנו הקדוש. במוצאי ההילולה המשכנו את האור לירושלים ובית שמש.



אירועי השבוע הקרוב פרשת בא

ראשון
19:15 יבנה ביה"כ נ מים עמוקים רח' החבצלת 1 (במקלט)
21:00 ראש העין ביה"כ אבן העזר מבצע דני 27
23:00 בני ברק מסעדת חמוס אליהו הירקון 10

שני
17:30 צפת ביה"כ ברסלב גני הדר שכונת גני הדר

שלישי
17:30 חריש ביה"כ כוכבי אור רח' הגנץ 8
20:00 עפולה ביה"כ ברסלב רח' הבורים 3

רביעי
17:30 ראש"צ ביה"כ נ שבזי החצב 20 פינת האגוז
19:30 יבנה ביה"כ מים עמוקים רח' החבצלת 1 (במקלט)
21:00 חולון ביה"כ עץ חיים (בנין הרבנות) הרב קוק 7

חמישי
19:15 אשדוד ביה"כ מאור הרשב"י שלמה בן יוסף 18
21:00 יד בנימין בית הכנסת הספרדי שירת קטיף

מוצ"ש
21:30 חשמונאים בבית משפ' אביטל



אונקי מפואר בעיצוב כרטיס אשראי המכיל מעל 500 שיעורי הרב אליהו גודלכסקי להזמנות 053-3138400

כרטיס אשרירן כרטיס חובה בכל כיס

לתרומות לפעילות הארגון

להזמנת שיעור וליצירת קשר 053-3138400

אזמרה
הנקודות הטובות שבך!

