



טללי חיזוק ואמונה

לרגל המצב השורר בארה"ק
מהגה"צ רבי יעקב מאיר
שכטער שליט"א

מתורגם מאידיש מדברות קדשו מילה במילה (לא מוגה)

בראש ובראשונה: קדושה! • על הנשים לעדן את לבושיהן! • להתחזק בשמירת עיניים! • תצעק לקב"ה! • יש לנו תהילים! • ראינו בעינינו: למה היטלר ימ"ש לא הצליח להכנס לארץ ישראל? • כשיש בהלה לא מתפללים • היה פחד איום ונורא! • ארץ הקודש נתנה לו מכת מחץ מוחלטת! • הקב"ה רוצה "קרעכץ" אמיתי! • קיבלנו מדוד המלך במתנה את ספר התהילים! • לומר פסוקי בטחון מביא את כל הברכות והישועות • לא לפחד כלל!

הטומאה מהראש עד הרגלים וכל האברים נהיים טמא! כשמסתכלים על תאוות פריצות רחמנא לצלן! צריכים זהירות לשמור על עצמינו שלא נהיה טמאים!
אנחנו יהודים!

תצעק לקב"ה!

יש עכשיו מצב של מלחמה, כשמגיע שונא מחפשים עצה כזאת ועצה כזאת, מזה עושים? איך נלחמים? אבל אנחנו יודעים שלא זאת הכוונה של הבורא!
הכוונה של הבורא: תן צעקה להשי"ת: רבש"ע אתה הוא אלוקי! אתה יכול לעזור לי!
זה מה שרוצה בורא עולם!
ואז באה הישועה!

יש לנו תהילים!

יש לנו תהילים קדושים!
לומר הרבה תהילים! בכוונה! כל יום!
רבינו הק' אומר, שבתהילים, דוד המלך הכניס את כל נשמות ישראל,

על הנשים לעדן את לבושיהן!

על כל פנים, זה בטוח שמוטל על נשות ישראל להתחזק לשפר את לבושיהן. לעדן את הבגדים, ללכת בבגדים יותר צנועים
לא ללכת בבגדים כאלו קצרים שמעוררים תאוות וזוהמה רחמנא לצלן, הקב"ה אומר שהוא שונא את זה!
הוא שונא פריצות!
ולהיפך הקב"ה אוהב צניעות!
כמה שיהודי יותר צנוע, הקב"ה יותר אוהב אותו!
כמה שאשה מתלבשת יותר בצניעות הקב"ה יותר אוהב אותה, ועושה לה טובות מזה שהיא צריכה.
על כל פנים: הנשים צריכות לשפר את לבושיהן יותר בצניעות והקב"ה יברך אותן בכל הברכות הטובות נחת מהילדים ושמחת חיים וכל הברכות

להתחזק בשמירת עיניים!

והגברים שיוסיפו בשמירת עיניים! לשמור על העיניים!
יש הרבה טומאה ולכלוך, כשמסתכלים איפה שאסור נכנסת

מורי ורבותי!

עת צרה היא ליעקב וממנה יושע כל אחד הרי יודע איך נראה המצב, לצערנו, מצב קשה!
המלחמה שישנה עכשיו בארץ הקדושה! וזה דורש מאתנו להיטיב את דרכינו

בראש ובראשונה: קדושה!

הדבר הראשון והחשוב ביותר שיש לעורר עליו הוא: להתנהג בקדושה ולהתלבש בבגדי קדושה
בפרט הנשים שילכו לבושות בצניעות, הרי ידוע שאלוקינו שונא זימה הוא!
הקב"ה שונא את התאוה המאוסה!
על שום דבר לא כתוב כזה לשון "אלוקינו שונא זימה"
התורה הק' אומרת: "ולא יראה בך ערוות דבר", שלא יראה אצלך שום דבר ערוה, ואחרי זה כתוב "ושב מאחריך"
כשיש ערווה חס ושלום, כשיש פגם הברית אצל יהודים, כתוב "ושב מאחריך"
הקב"ה יסתיר את פניו מכלל ישראל מי יודע אילו צרות יכולות להגיע כשהקב"ה מסתיר את פניו, אנו צריכים את ההשגחה של הקב"ה בכל עת ורגע מימי חיינו.



מה שעובר על כל אחד ואחד הכל כתוב בתהילים, וזה הפירוש האמיתי של התהילים. מכל שכן מצבים של כל כלל ישראל הכל כתוב בתהילים!

צריכים לומר תהילים מילה במילה בכוונה, לכוון כמה שאפשר.

הסודות התורה והעמקות של התהילים הם בלי גבול, ואנחנו צריכים לכוון את פירוש המילות הפשוט, ואם לא יודעים גם את פי המילות הפשוט לפחות לומר את המילים באופן ברור ולומר עוד תהילים, ועוד תהילים, ועוד תהילים!

זה הדבר הטוב ביותר שמציל מכל הצרות ברוחניות ובגשמיות!

ראינו בעיננו: למה היטלר ימ"ש לא הצליח להכנס לארץ ישראל?

אני זוכר באותו זמן כשהצבא של היטלר ימח שמו עמדו כבר בשערי ארץ ישראל אחרי שכבר הרגו מליוני יהודים והפחד היה איום ונורא!

השטיבלאך "ישועות יעקב" במאה-שערים היה עמוס באנשים, והתפללו והתפללו! וצעקו בקולות משונות!

גם בעזרת הנשים של ישועות יעקב! והפחד היה נורא ואיום! כי ידעו מה הוא עשה בחוץ לארץ! והתפילות עלו לקב"ה!

וחטף אותם פחד! והם לפתע ברחו מארץ ישראל!

ואת זה ראינו עין בעין! כל אלו שזוכרים את המעשה!

כשיש בהלה לא מתפללים

וב"ה באמת ניצלנו היהודים שהיו בארץ ישראל!

לאחר שנים אמרו שבחוץ לארץ לא התפללו ובארץ כן התפללו ולכן אנחנו ניצלנו כאן! למה לא התפללו?

בגלל שכשרואים שנוצר בלבול ובהלה שזוכים מה צריך לעשות ושזוכים איפה נמצאים בעולם!

והקב"ה עזר שבארץ ישראל יהודים התעוררו לשפוך את ליבם לפני ה' והתפללו וניצלו!

היה פחד איום ונורא!

היה יום שהיטלר ימ"ש אמר שבט' באב הוא יהיה בכותל וזה היה נורא! כי היטלר היה מדייק, כשהיה אומר תוך 3 שבועות נהיה בעיר הזאת כך בדיוק היה מגיע! אח"כ אמר שתוך 4 שבועות יהיה בעיר אחרת והוא אכן בדיוק הגיע

מה שהוא אמר כמה זמן שיארוך ההתקדמות של החיילים הוא דייק! ובכניסה לארץ ישראל הוא אמר שבתשעה באב הוא יהיה בכותל! והיה פחד איום ונורא!

כי עד אז מה שהוא אמר הוא ביצע למעשה רחמנא לצלן

ארץ הקודש נתנה לו מכת מחץ מוחלטת!

וכאן בארץ ישראל מה שכאן נעשה בתפילה ודמעות שנשפכו, הוא חטף מכה מוחלטת שהחזירה אותו! אבל החזירה אותו חזרה לגמרי! ארץ ישראל נתנה לו מכה שהפכה אותו לגמרי! עד שנעלם מן העולם!

הקב"ה רוצה "קרעכץ" אמיתי!

עכ"פ אנחנו רואים שיהודים יודעים מה שהקב"ה רוצה! הקב"ה רוצה אנחה אמיתית: רבש"ע אתה הא-ל שלי (דו ביסט מיין גאט!) ואתה יכול לעזור לי!

זה האנחה (קרעכץ) שהקב"ה רוצה ואז מגיעה הישועה האמיתית! צריך אכן לקחת את עצמנו.

קיבלנו מדוד המלך במתנה את ספר התהילים!

ב"ה היה לנו מלך, דוד מלך ישראל שהשאיר לנו ספר תהילים שנכתב ברוח הקודש!

ברוח הקודש גבוה! היה מקובל מסיני שיהיה כ"ד ספרים ואנשי כנסת הגדולה הבינו שהתהילים צריך ג"כ להכנס בתוך הכ"ד ספרים! יש לנו תהילים קדושים! רבות! תאמרו תהילים! עוד פרק ועוד פרק תסיימו את התהילים ותתחילו שוב! יש לנו שפה קדושה!

לומר פסוקי בטחון מביא את כל הברכות והישועות

וגם יש קונטרס שהדפיסו את כל פסוקי הבטחון כל יום לומר דף, כמה דפים של פסוקי בטחון מהתהילים ומכל התורה כולה עוד פסוק של בטחון ועוד פסוק של בטחון, זה מביא בטחון! וזה מביא את כל הברכות וכל הישועות!

לא לפחד כלל!

וצריך לדעת שיש לנו רבש"ע! הוא עזר לנו! והוא יעזור לנו! שלא יהיה פחדים מהמצב! רק יותר אמונה! ורק תהילים! ורק לדבר מישועות ה'!

כמה שיש יותר אמונה ומאמינים בה', צריך כל אחד לחשב שהקב"ה עד עכשיו כ"כ חזק עזר לו ושמר עליו הוא בוודאי גם הלאה יעזור לו וישמור עליו! מה צריך לפחד?

הרי רואים שהקב"ה משגיח ושומר! ממילא צריך להתחזק באמונה שאין עוד מלבדו!

הקב"ה שומר עלינו ואף אחד לא יכול לעשות לנו רע בלי השי"ת! שהקב"ה יעזור שיגן עלינו מכל הצרות ומכל עגמות נפש ושניוושע בכל הברכות וכל הישועות במהרה בימינו

