

מתחברים יחד לתורה הזמנית

מתחברים יחד לתורה הזמנית

היכל הגוונים

קרוז או רחוק? הרב ארז משה דורון שליט"א



כולנו שואפים, מייחלים, וכוספים לקבל תמיד שמחה וחיות מן הקדושה ובצדק. המרחב של הקדושה ועבודת ה' זהו המקום שהכי מיועד ומסוגל לספק לנו את כל הדברים הנפלאים הללו. אולם כל עוד ואנו לא זוכים לכך - ניסיון גדול שמתנסות בו נשמות הדור הזה, עלינו להיות מוכנים לעבוד את ה' בתמימות, גם ללא הרגשה וחיות, ולא להציב שום תנאי אם ארגיש או לא ארגיש בעבודת ה' חיות וסיפוק.

הרה"ח ר' יעקב מאיר שכטר שליט"א אומר, כי מכללי התמימות הוא, שלא יתעקש האדם לבקש שיהיה לו דווקא חיות בעבודת השם, כי זה מדרכי היצר להכשילו ולהפסידו הרבה מאד. ובפרט בימינו, אשר שמחת החיים נעדרה וההסתרה גדולה וכאשר מבקש האדם חיות בעבודת השם יתברך ורואה שהיא רחוקה, עלול הוא להרפות ולנטוש אותה לגמרי ולהתרחק ממנו יתברך חס ושלום. אשר על כן חייב הוא להחזיק במידת התמימות ולומר לנפשו: "הנני מוכן ומזומן לעבוד את בוראי כאשר ציווני ואף אם לא אזכה להרגיש חיות בעבודה, לא ארפה ממנה, כי בחלקי נפלה הזכות לקיים מצוות בוראי ומאומה לא יגרע בחסרון החיות וההרגשה, כי הלא החיות והשמחה אינם אלא מתנת אלוקים, ולא יוכל האדם להביאם לעצמו, וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום: "נתת שמחה בליבי" (תהילים ד' ח), שהודה להשם יתברך על המתנה שהעניק לו".

ועוד כתב: "ובכלל יש כלל בעבודת השם, שלא תמיד צריכים להרגיש, כי העיקר הוא הרצון והעשייה הקדושה, ואילו להרגיש חיות זה סיעתא דשמיא מיוחדת. ולפעמים מן השמיים מסבבים שלא ירגיש שום טעם בעבודה, וזהו עיקר התיקון שרוצים בו" ("אוסף מכתבים" חלק ג' מכתב קפ"ח).

ההסתרה הגדולה ביותר - הסתרה שבתוך הסתרה, זוהי חסרון הרגשת הקדושה וקרבת אלוקים. וכפי שמבואר מדברי רבינו הקדושים בתורה שבכלל הרחוקים שנמצאים ב'חצר בית הנשים', אלו גם 'הקרובים' - הצדיקים ותלמידי החכמים המזכירים בפסוק המובא בהמשך התורה: "שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו" היינו שגם הם זקוקים לרפואה ושלום. וזהו מפני שחסרה להם הרגשת הלב, קרבת אלוקים והתחדשות.

וכפי שביאר רש"י שם: "לרחוק ולקרוב שניהם שוין, מי שנתיישן והורגל בתורתו ועבודתו מנעוריו, ומי שנתקרב עתה מקרוב לשוב מדרכו הרעה, אמר ה' ורפאתיו מחלוי ומחטאתיו".

ונסיים בדברי ראב"ן השייכים מאוד לענייננו: "מובן בספרי אמת שהנשמות שבדורות האלה, רובם ככולם הן המה הרשעים והפושעים שבדורות הקודמים. ומאשר רבינו לפשוע ולהקשות ערפנו ולבקש תואנות לפרוש בכל הדורות שעברנו בהם, כי על כן נתקיים עתה "ואנכי הסתר אסתיר" (דברים ל"א י"ח) בהסתרה שבתוך הסתרה באלפים ורבבות הסתרות. כי בחטאנו ופשעינו ניתן כוח לסטרא אחרא והנחש... שמחמת זה נתהווה ונסתבב הסתרת האמת ביותר ויותר" (וככפי אור חלק אמת ואמונה).

ועל כן זוהי עבודתנו הגדולה והעצומה לעבוד את השם גם בתוך ההסתרה הגדולה ביותר ואפילו בלי שום חיות, כי בזה דווקא אנו מגלים נאמנות להשם יתברך ומביאים לעולם קדושה עליונה שלא יכולה להתגלות בשום אופן על ידי מי שזוכה להרגיש חיות בעבודתו. ובסופו של דבר הכל יתהפך לטובה, כי יש כח במלכות דקדושה להוציא מעמלק את כל בלעו שלקח מן הנחשלים, הקרובים והרחוקים השקועים בתהומות ההסתרה השכחה והנשיה, ולהפך הכל לתורה שנקראת אשת חיל.

טעימה מחברת

הצצה לקנקן החדש

לפני הכל חשוב לנו לומר לכם שאנו **שמחים ומתרגשים** יחד איתכם בהופעה המתחדשת של העלון המוכר והאהוב.

כפי שאתם רואים הכל חדש! המדורים, התוכן, העיצוב, הסגנון, הרוח, ומה לא. יש אפילו שם חדש - **מחברים**.

אבן מקיר תזעק, כל מילה אומרת התחדשות... רענונות...

אחרי שהמעטפת החיצונית התחדשה, מותר לנו לחלום גם על **התחדשות פנימית**, אפילו משהו קטן... להתחיל מחדש ללכת עם התורות בעיון, לפגוש מחדש את פניו שכלו ונשמתו של הצדיק... הלוואי.

לפניכם **סקירה קצרה ומחברת** שתעניק לכם טעימה מהתוכן הנפלא שמופיע השבוע בעלון.

העלון נפתח במדור חדש **'היכל הגוונים'** - מאמרים מאת משפיעי אנ"ש. והשבוע **מאמר נפלא** מאת הרב **ארז משה דורון** שליט"א, ובו תמצאו **דיבורים נפלאים** שיעניקו לכם נופך חדש בתורה נ"ו.

כעת דפדפו לעמוד הבא, שם מופיע המדור המוכר והאהוב **'ביאור הפשט'** שתפקידו הוא להעניק לכם **בהירות** בעיון הנמצא בפשט התורה. כשהשבוע לקראת סיום לימוד התורה מופיע **מאמר עמוק** ובו תגלו מעט על **השליחות המיוחדת** של כל אחד מאיתנו לקראת התגלות 'משה משיח' הממששת ובאה, קרובה הרבה יותר מאי פעם.

מדור חדש מופיע לראשונה בעלוננו, מדור **'שיחת מתחברים'**. במדור תכירו את **דוד ומאיר**, ידידי אמת וחברותא לעבודת ה' וללימוד התורות. הם מתגברים על הקילומטרים הרבים שחוצצים ביניהם, ומתחזקים יחד **בדיבורים אמיתיים** מהתורה הזמנית, הלימוד האהוב במיוחד על שניהם.

במדור המתחדש **'לבנה בחידושה'** מתחילה סדרת מאמרים מיוחדת תחת הכותרת **החליף דיסק**... נשמע מוזר? אל דאגה, במדור תקבלו תשובות לכל השאלות, רק תדפדפו למקום הנכון (עמוד 3).

ללא ספק ההפתעה הגדולה ביותר נמצאת במדור האחרון **'המטיילים'**. **אנשים פשוטים** כמוני וכמוך **מספרים** על המקום העמוק שתופסת התורה הזמנית בליבם, על ההיכרות עם הדבר הגדול הזה, האתגרים, הארות והתובנות. **כמה נפלא להתחזק ביחד!**

שלכם, המערכת



שיחת מתחברים

מבקש לשמוע מה היה שם, אתה פתאום מאבד את הלשון. אינך מסוגל לסכם ולהגדיר אפילו לעצמך וכל שכן לחברך את מה שנאמר בשיעור...

מאיר: נכון! איזו תופעה מעניינת! רגע, וכל זה בגלל שלא עשיתי לעצמי איסוף בסוף השיעור?

דוד: או שמוסר השיעור לא עשה בסוף השיעור 'איסוף'...

מאיר: רגע, אם אני מבין נכון אתה בעצם מתכוון לומר ש'איסוף' זה סוג של מילה 'מפוצצת' שמהווה תחליף למילה 'סיכום'!?

דוד: מה שאמרת לא ממש מדויק. כי אם הייתי אומר לך שהבעיה שלנו היא שאנחנו לא עושים 'סיכום', אז באמת הפתרון היה נורא פשוט, היינו לוקחים עט ודף ומסכמים את התורה לפרטי פרטים. ה'איסוף' שעליו אני מדבר הוא לא רק סיכום של נתונים מהלומדים צריך לעשות לעצמו במהלך הלימוד ואחריו - איך אני אוסף מהתורה את החלקים שקשורים אלי, ואת התובנות האישיות שמחברות לחיים שלי...

מאיר: אז אם אני מסכם את זה בשתי מילים, זה לא **סיכום** אלא **איסוף**. כי בסיכום אדם יכול לסכם גם הרעים שלמים של נתונים שלא נוגעים אליו במאומה. בשונה מאיסוף שבו אדם אוסף ומקבץ בסוף הלימוד את הדברים שנוגעים אליו.

אתה מזכיר לי משהו מאוד יפה שעשוי בתלמוד תורה שבו אני מלמד לפני צהרים. בדרך כלל ישיבות הצוות שלנו משעממות למדי.. ברגע שבו נגמרות צלחות הכיבוד כולם מתחילים לפהק.. אבל בישיבת צוות האחרונה, המנהל הביא מישהו שהמומחיות שלו היא לגבש ולהסיק מסקנות, והלה באמת ניהל את האסיפה במקצועיות יוצאת דופן!

בדקות האחרונות של האסיפה אותו מנחה ביקש שכל אחד מהמלמדים יתחף את חבריו בנקודה שהכי תפסה אותו הערב ואותה הוא רוצה לקחת איתו מהאסיפה, תוך כדי שהוא שואל שאלות ונותן לנו מקום להוסיף ולהעיר. תשמע דוד, זה היה מאוד עוצמתי!

דוד: חזק ביותר! וזה רק דוגמא אחת, יש עוד המון...

מאיר: רגע, אז בעצם מה שהתכוונת לומר לי בתחילת השיחה זה שאת אותו איסוף צריך לעשות גם בסוף תקופת ההליכה עם התורה?

דוד: אכן כן, על כך בדיוק רציתי לדבר איתך. אז בינתיים תחשוב על הדברים, ואולי בפעם הבאה נמשיך...

דוד: תראה, בכל תורה יש את השלב שבו אני מתחיל לראות מרחוק את התאריך בו פחות או יותר מתחילים תורה חדשה, וזה מאוד מבלבל אותי...

מאיר: מבלבל!?

דוד: כן, מבלבל. אתה יודע... מצד אחד עולים לי מחשבות מחלישות כמו 'מה כבר יצא לי מכל התורה הזו, רק איזה אוסף של חידושים ורעיונות מבלבלים'... ומצד שני, אני להוט לנצל את שארית הזמן בכדי להספיק לעבור על ה'ליקוטי הלכות', ואז חלק אחר בתוכי טוען שעדיף מעט בכונה מהרבה שלא בכונה, עדיף ללמוד 'הלכה' אחת בצורה יסודית. בקיצור חגיגה אחת גדולה, גם אם יש עוד חודש שלם לסיים התורה.

מאיר: אתה דורך על נקודה כואבת, גם אני מרגיש את זה לפעמים, אבל איך לומר - קצת מתעלם ומדחיק...

דוד: תיארתי לעצמי. האמת היא שמאז שכל זה התחיל לעבור עליי עד עכשיו כבר האירו לי כמה תובנות שעשו לי קצת סדר בנושא, מעניין אותך לשמוע?

מאיר: אני **משתוקק** לשמוע!

דוד: אז זאת, בהשגחה פרטית התפללתי בשבוע שעבר מעריב בשיטילאך, ואחרי התפילה רגע לפני שיצאתי מבית הכנסת, צדה את עיני חוברת מעניינת שהיתה מונחת על אחד המושבים.

התחלתי לעלעל בחוברת ויצאתי ממנה מאוד מהורהר.. יתכן מאוד שגם הבלבול שלי סביב תקופת הסיום של התורה, הגיע כתוצאה מהקריאה באותה חוברת. היו שם כל מיני רעיונות מעניינים ו-...

מאיר: דוד, עצור שניה, לא הבנתי כלום.. קראת איזה חוברת, התבלבלת, וגם מצאת שם דרכים לפתור את הקשיים שעלו.. זה נשמע לי 'סיני'! אשמח שתסביר יותר במה מדובר!?

דוד: טוב, סליחה, בוא נתחיל מהתחלה. החוברת המדוברת עסקה ברעיון שנקרא 'איסוף', ושם גם הוסבר מתי אנו פוגשים אותו בחיי היומיום.

אחת הדוגמאות שהתחברתי אליה במיוחד הייתה הסיטואציה שהתבארה שם בהרחבה, לפיה אתה נמצא לפעמים בשיעור, קורס, או הרצאה, ובמהלכם נאמרות נקודות מעניינות שתופסות אותך במיוחד. ואז קורה דבר מעניין: תוך כדי השיעור אתה מאוד מתלהב, ואפילו יכול לומר לעצמך כמה פעמים 'וואו זו נקודה מעניינת, זה משהו מאוד חשוב, אני חייב לנסות את זה' וכו' וכו'.

אבל אחרי כמה ימים כשאתה פוגש חבר ומספר לו שהיית בשיעור נהדר שהיית כל כך להסביר ולהגדיר נקודות כה מעניינות, והוא

מאיר ודוד הם ידידים משכבר הימים. בשנים האחרונות הצטרפו שניהם למהפכה האדירה שעל ידי 'לטייל בתורתו'. עם הזמן כבר הספיקו לשכוח מי מהם הדביק את חברו ללמוד ליקוטי מוהר"ן וללכת עם תורה, אך מבחינתם זה ממש לא משנה, העיקר ששיניהם זוכים לטעום את טעמו הטוב של היין המשומר...

מאורעות החיים אילצו אותם להתרחק גיאוגרפית זה מזה, מאיר הרחיק להרי הגליל וקבע את מושבו בעיר הקודש 'צפת' מתבשם מאווירה והשראתה, בעוד דוד חברו תקע את אוהלו בעיר התורה והחסידות בני ברק השוכנת במרכז הארץ. בגופם התרחקו אמנם זה מזה, אולם בנפשם נשארו קשורים ומחויבים, ואחת למטה ימים הם מנצלים את האפשרות המיוחדת של שיחת טלפון שמתברת על הקולומטרים הרבים שחוצצים ביניהם.

בשיחות אלו, מלבד מה שאותם רעים אוהבים משתפים זה את זה בקורות חייהם, הם גם זוכים להתהלך יחדיו בין שביליה של התורה הזמנית, מאירים ומקבלים זה מזה, ומידי פעם משתפים חבר נוסף לשיחתם.

אנו ששמענו על שיחת חברים מיוחדת זו, ביקשנו מהם לשתף אותנו ואת קוראי העלון המתחדש בפרייה של השיחה. לא ננקל עלה בידינו הדבר, אולם לאחר הפצרות רבות הם נעתרו לבקשתנו.

דוד: הלו מאיר, מה שלומך? מה המצב בצפון? איך החיים בצפת בצילם של האזעקות התכופות?

מאיר: ברוך ה' הכול כשורה. מרחוק זה נשמע הרבה יותר מפחד ממה שזה באמת.. אבל עדיין צריכים הרבה תפילות והתחזקות. תאמין לי אין דבר שבאמת עוזר ומועיל כמו ההתחזקות ללכת עם התורות הקדושות, לקיים את העצות, ולהתבודד על התורה. בינינו, יש דברים שמבינים אותם רק כשהם נחוים ממש על הברש...

דוד: למה אתה מתכוון?

מאיר: רבינו מדבר בתורה נ"ו, התורה שאיתה אנו הולכים כעת, על מלחמות, על צרות, על הסתרות, ועל טרדת הפרנסה. ותכל'ס, אצלנו כאן בצפת מרגישים כל הרשימה הארוכה הזו קצת יותר מאשר בבני ברק, וממילא זה גם 'תופס' אותי יותר בכל יום מחדש.

דוד: אשרך מאיר! אני רואה שאתה ממש חי את התורה חזק. אני לצערי נמצא בתקופה האחרונה במקום קצת שונה... תסכים לי לשתף אותך קצת?

מאיר: כן, בוודאי.

לבנה בחידושה

ליקוטי הלכות כאספקלריא המאירה

להחליף דיסק!

קיים ביטוי ידוע שנקרא 'להחליף דיסק'. לפני שנים רבות, כשכולם השתמשו רק בדיסקים עגולים לשמיעת מוזיקה, מי שרצה לשנות את המוזיקה מסגנון אחד למשנהו היה מוכרח להחליף דיסק.

גם היום כשרוצים לומר למישהו לנסות להשתחרר מדפוסי חשיבה ישנים ומקובעים, או מתפיסות כאלו ואחרות המגבילות אותו מלאות את התמונה הגדולה או החדשה, משתמשים בביטוי 'תחליף דיסק' - תנסה לתת לעצמך את ההזדמנות לשמוע משהו חדש.

אמנם, להחליף דיסק במערכת סטריאו זו פעולה פשוטה בהחלט, אולם להחליף דיסק במערכת של המוח, זהו תהליך שדורש הרבה מאמצים, תעוזה ו... ענווה.

אנשים רבים כלואים בתוך צוואות עתיקות יומין שמונעות מהם מלהתקרב ולטעום מאורו הגדול של רבינו, ומלטייל בגן העדן הגלום בספרי מוהר"ת. וכל זה בעטיה של מחלוקת ישנה שמומרת בקופסת שימורים חלודה בלתי ניתנת לפתיחה, ומונעת רבים כל כך מגאולת נפשם.

אבל לא רק הם...

גם אנחנו סובלים לפעמים מתסמונת זוהי! התרגלנו כבר לכך שאנו יודעים כל כך הרבה, ונמצאים כבר עמוק עמוק בשק של רבינו (...). עד שגם כשבא מאן דהו ומנסה להשמיע לנו צליל חדש ובלתי מוכר, אנו אוטמים אוזנינו משמוע.

הגיע הזמן 'להחליף דיסק'!

ליקוטי הלכות חדש!

למרות שכולנו כבר כל כך יודעים ומכירים, ולמרות שרבים מאיתנו נמצאים כבר שנים בתחום, תרשו לנו להכיר לכם את הספר 'ליקוטי הלכות' מחדש ממש, כביכול לא הכרתם אותו מעולם. והכל בסדרת מאמרים קצרה ותמציתית.

אז, ברוכים הבאים!

רגע אחד לפני שאנחנו מתחילים, בואו נעשה שניה סדר.

הדברים הידועים לכולם על ליקו"ה: הספר ליקוטי הלכות הינו סט של שמונה כרכים, גדושים כולם בדרושים נפלאים על סדר ההלכות ב'שולחן ערוך', כשהם מתבארים על דרך הפנימיות ועל פי ההקדמות שהתגלו בספרים הקדושים ליקוטי מוהר"ן וסיפורי מעשיות. הספר מלא ביראת שמים טהורה, מלהיב את הלב לעבודת ה' ומחזק ידיים רפות וברכים כושלות במלחמת היצר.

הדברים הפחות ידועים: הספר בנוי על התורות הכתובות בספר ליקוטי מוהר"ן, ומגלה בהם את הביאורים העמוקים ביותר. ביאורים אלו נחבאים בין השורות והמילים באומנות מפלאה שאין כדוגמתה. עוד משהו: כל פרט ופרט מדברי מוהר"ת מושתת ומחושב בתוך דברי רבינו בתורה עליה נסובה ההלכה.

ולכן, בכדי להבין את ביאוריו העמוקים שהם התשתית והיסוד לכל העצות הנפלאות והחיוזקים משיבי הנפש, כדאי ללמוד להשקיע כוחות בלימוד התורה שעל הקדמותיה נבנים הבניינים הנפלאים שבדברי מוהר"ת.

ולבנה אמר שתתחדש

הלבנה במהותה היא נסתרת. זוהי אינה תכונה צדדית נוספת בלבנה אלא חלק מעצמיותה, כיוון שכל זמן שהמאורות אינם שלמים ושונים, קיימת בלבנה מהות נסתרת.

מוהר"ת נמשל ללבנה שעומדת מול השמש [-רבינו הקדוש] ומתווכת לנו באור רך את אורה היוקד של החמה, אך לעיתים אנו עלולים להחמיץ את העובדה שדווקא הצמצום של האור הוא זה שמגלה אותו, ובכך למעשה ליפול אל תוך העלמת הלבנה שמסתירה את עצמה. עלינו מוטל לא לוותר ולהתייאש אלא להוסיף לעמול ולהתעקש, לחפש בכל פעם מחדש בתוך עומק סתרי חידושי של מוהר"ת את האוצר הטמון שם הרוקח מעין רואים... ובכך נוכל לקבל באמת את הדעת והחכמה מאור קדושת המשפיע עליו תמיד.

המשך יבוא א"ה במאמרים הבאים.



הידושיא רבא

עדכונים וחדשות מבית 'מחברים'

אור בהירות הדרך!

כלל אנ"ש ההולכים עם התורה הזמנית שע"י לטייל בתורתו יתחילו בהתחדשות תורה חדשה בר"ח אלול הקרוב.

התורה הזמנית הינה תורה ע"ג תניינא, שהינה תורה קצרה השווה לכל נפש, ויחד עימה נלמד תורה כ"ה תניינה וההלכה המפורסמת בלקו"ה הלכות ר"ח ה'.

דווקא בימים אלו, לקראת יום ראש השנה הקרב ובא וההתקבצות הגדולה בציוה"ק באומן - זוהי ההזדמנות להצטרף לאלפי המטיילים בתורת הצדיק, ולזכות להכנה רוחנית ראויה לנסיעה הקדושה.

עם הכנה כזו - בהירות הדרך תאיר באור אחר לגמרי!

דעתן עלך תורה נ"ו

בימים אלו מסכמים בספינקא במערכת לטייל בתורתו את ששת החודשים בהם הילכו אלפי הצועדים לאור התורה הזמנית עם תורה נ"ו.

במהלך תקופה נפלאה זו, יצאו לאור ע"י מערכת 'לטייל בתורתו' חמשה קונטרסים שונים שהופצו בחינם בכל רחבי הארץ. שלושה קונטרסים על התורה עצמה בפורמטים וגדלים שונים, וכן הקונטרס המיוחד 'קשרי המקראות' וקונטרס נוסף עם ביאור משולב ובהיר על התורה כולה. זאת בנוסף לפרוספקט הדרכה בלימוד ליקוטי הלכות ושני גליונות מלאים בתוכן עשיר.

בהודאה על העבר - מחצית השנה בהם זכו אלפים להעמיק בתורה זו, ובקשה על העתיד - התורה הזמנית החדשה תורה ע"ג, מתכננים במערכת לטייל בתורתו במרץ רב לקראת ההליכה עם התורה החדשה, ובימים אלו הורדו לדפוס אלפי החוברות המהודרות שכבר קנו להם שם אצל אלפי ההוגים בתורת ה', בשלושה גדלים שונים למען יתאימו לכל אחד ואחד.

היכל התורה אומן

המילים שבכותרת וודאי מעוררים רטט של התרגשות אצל כל ברסלב'ר חסיד. זיכרון המראה המכונן של מאות הלומדים היושבים רכונים על ספרי הלימוד - מנותקים מכל הרעש וההמולה שבחוץ לשעה של צלילה לים התורה ביישוב הדעת וצלילות המוחין, מעורר געגוע עמוק לאותם רגעים נעלים סמוך ליום הדין...

ממש בימים אלו ההכנות הלוגיסטיות להקמת היכל התורה כמידי שנה - בעיצומן. במטרה להכין את המקום לקליטת אלפי הלומדים בצורה הנוחה ביותר ששייך, כמו"כ מודפסת מהדורה מיוחדת של התורה הזמנית החדשה לרווחת הלומדים.

תמונה מהכרת



כלל מ'מתיבתא דרב נחמן' בבני-ברק פותח את שערינו!

אלו קשיים או אתגרים אתה פוגש במהלך הלימוד?

קיים קושי בסיסי שפוגש אותי בכל תורה מחדש - העובדה שהתורה עוסקת פעמים רבות במושגים גבוהים ועמוקים שלא תמיד קל להבין אותם ולהתחבר אליהם מהרגע הראשון.

הסדר של התורה גם לא תמיד ברור, מה שגורם לכך שלפעמים לוקח לי כמה ימים להבין רק את הפשט הפשוט ביותר של התורה.

מה שעוזר לי לעמוד באתגרים הללו זו העקביות, להמשיך לחתור ולא להתייאש, לשים לב למה הלב שלי מתחבר ומה אני לוקח מהתורה, כי בסופו של דבר זוכים בס"ד שהכל מתבהר ומתיישב על הלב.

אבל הדבר העיקרי, כך אני חושב, זה למצוא מישהו או מסגרת כלשהיא, שתלמד הנחה ותעזור איך ללמוד, איך לשאול שאלות נכונות, איך לתרץ מתוך קשרי התורה ואיך הכל נכנס כראוי בתוך לשונו של הרב'ה.

דבר נוסף שמסייע לי מאוד הוא החיפוש בכל שלב למצוא את החלקים בתורה שאני מתחבר אליהם גם כעת, היכן אני מצליח למצוא את עצמי בתורה, ומה אני לוקח ממנה לחיים כבר בשלב הזה.

תובנה מיוחדת שהאירה לי

האמת היא שיש כל כך הרבה דברים שהם בגדר 'תובנה מיוחדת ויוצאת דופן'. ובכל אופן, אני התחברתי במיוחד לגילוי של רבינו בתורה נ"ו שיש סתרי תורה בכל דבר ובכל מקום אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה.

אני אישית למדתי מזה להסתכל ב'משקפיים אחרים' על כל המציאות שלי. זה ממש תובנה משנת חיים, שגורמת להתייחס לכל המציאות באופן שונה.

עד תורה נ"ו הייתי רגיל להסתכל על העולם מבט שיש לקב"ה בעולמו רק את הקדושה ואת המצוות -

את המקומות הגילוי, את המקום שהכל הולך מצוין, ושאר המקומות הם בטלים, הלוואי ולא היו הלוואי ועלמנו. וזה היה משפיע עליי הרבה, כי בשורה התחתונה לכולנו יש הרבה ולפעמים אפילו הרבה מאוד מההסתרות האלו, מהמקומות שהיינו רוצים שלא יהיו. ומגיע הרבה ומלמד אותך, אחי היקר, במקומות האלו יש סתרי תורה גבוהים, אדרבה יש כאן פוטנציאל עצום, ותפקידך הוא להמשיך עליך את הדעת, ללמוד תורה, ואז הדברים ישתנו.

מה עושה לך השעה המיוחדת הזו של הלימוד מידי יום?

שעת הלימוד הזו שניתנה לי את כל היום, בהחלט. דבר ראשון החיבור העמוק לתורה ולרובד הפנימי שבתורה זה משהו שהולך איתי בכל היום והופך אותי למימד הרבה יותר רוחני. דבר נוסף תמיד תמיד באורח פלא, התורה שאני לומד בליקוטי מוהר"ן סוללת את דרכה, ופוגשת אותי במאורעות היומיומיות ומשפיעה על דרך ההתמודדות שלי ועל האופן שבו אני מתנהל בתוך הסיטואציות היומיומיות, גם בדברים שלמראית עין נראה שאינם שייכים אל הקדושה בכלל, פתאום כשלומים תורה כל ענייני התורה נמצאים שם.

ומשפט קטן לסיום

אין מתנה גדולה מזו לזכות לרבי שאתה אוהב ומתחבר אליו והוא הולך איתך לכל מקום, והדבר הזה מתרחש בלימוד ליקוטי מוהר"ן בעיון.

כדאי ומומלץ מאוד להתחבר למסגרת לימוד שבה לומדים ליקוטי מוהר"ן בעיון, גם מי שלא יכול כל יום, כדאי אפילו באופן חלקי, העיקר לדבוק בתורת הנפלאות.



תעודת זהות

שלמה גריינימן

גיל: 37

מקום מגורים: גבעת זאב

עיסוק: חינוך ולימוד נוער

ספר לנו קצת על עצמך

קוראים לי שלמה גריינימן, מכונה 'שלומי', בן להרה"ג רבי יצחק דוד גריינימן זצ"ל. רוב שנותי עברו עליי ללא קשר לחסידות בכלל ולא לספרי רבינו בפרט. אומנם אבי זצ"ל היה יגע בתורה כמעט כל שעות היום, אבל לא בחלק של פנימיות התורה.

בשלב מסוים בחיים הרגשתי שמהו חסר לי, משהו לא ממלא את נפשי שכמהה למשהו מעבר, לחיבור פנימי יותר. גם בלימוד הנגלה נפשי צמאה ללימוד שמימי יותר, לחיבור עמוק, מעבר לבירור שורת ההלכה הסופית, ובציר הזמן הזה התחלתי להכיר את תורת רבינו שפתחה בפני עולם חדש וחיבור אמיתי לתורה.

כיצד החלה ההכרות הראשונה שלך עם 'לטייל בתורתו'?

האמת היא שתמיד ראיתי את הפרסומים במודעות ובבתי נכסת, זה קרץ לי מאד אבל התעצלתי לקום לעשות מעשה ולברר על הכולל ואיפה לומדים, בפרט שעד היום לא למדתי ליקוטי מוהר"ן על הסדר. מבלי לדעת כלום על הארגון יום אחד פגשתי את ר' מרדכי גוטליב ה"ו באיזה ענין פרטי של קירוב, וכמובן כמו חסיד ברסלב אמיתי תוך כדי שיחה ערה הענין של לימוד ליקוטי מוהר"ן, ובאותו יום קבענו חברותא בערב ללימוד ליקוטי מוהר"ן. עד אז לא היה לי

טעם כלל בלימוד ליקוטי מוהר"ן, וגם כאן כשהתחלתי לקח קצת זמן עד שהרגשתי שאני מתחיל להתחבר עם כל הלב.

זה פוגש אותך בחיך האישיים?

אני יכול לומר בפה מלא שהחיים שלי השתנו לגמרי. אמנם זכיתי ב"ה להתקרב לרבינו לפני מספר שנים, אבל אף פעם לא הצלחתי להתחבר לליקוטי מוהר"ן ולהרגיש שאני מבין אותו באמת. שערי הספר היו נעולים בפניי.

כל זה היה עד 'לטייל בתורתו'. דרך הלימוד המיוחדת על פי הח"י כללים ובפרט הכלל הראשון 'מנייה וביה', נחשפתי בבת אחת לעולם שלם של עמקות וברירות של 'אמת'! עד היום אני עומד נפעם בכל פעם מחדש, לנוכח העמקות הנוראה שיש בכל תורה של רבינו.

האורש של לזכות להבין את המהלכים בתורה, את המנייה וביה, את ההקשרים שבהתחלה היו נראים כה מוזרים ובלתי מובנים, ופתאום נפתחים ונהיים ברורים ומשמחים, זה לימוד עם טעם מיוחד במינו...

יש לציין שגם ללימוד התורה באופן כללי התחברתי יותר מאז שהתחלתי ללמוד ליקוטי מוהר"ן בעיון, זה גרם לי להקדיש זמנים נוספים ללימוד של שאר חלקי התורה.

ובעיקר, אני גם רואה בעיני את המתנה הגדולה של ללכת עם התורה כל היום, זה פשוט בא לידי ביטוי בכל רגע ביום!