



פר' כי תבא - נצבים
תשפ"ד
תורה ע"ג
גליון מס': 2

מהחברים

מתחברים יחד לתורה הזמנית

היכל הגוונים

עד מתי תתחמקין הבת השוככה?! הרב יעקב נתן אנשין שליט"א



"עד מתי תתחמקין הבת השוככה?!" - שואל הנביא ירמיהו בשם ה' (ירמיהו לא, כא).

כולנו מתחמקים, מתחמקים מהאמת הפנימית שלנו, מתחמקים מהכשלונות והנפילות, זה בכה וזה בכה. יש כאלה שבורחים לשטריות ממש, אך גם אלה שלא, מתחמקים מ'עבודת התשובה'.

ההתחמקות איננה באה מרוע לב, אלא מחוסר ברירה... נדמה לנו ש'עבודת התשובה' היא כבידה וקשה, ולפעמים אפילו לא ברת-השגה. כך שלא נותרו לנו הרבה ברירות, מלבד התחמקות ובריחה.

יש לנו גם בושה גדולה, הגורמת לנו להתחמק. וכפי שמפרש רש"י את זקת הנביא: "עד מתי תתחמקין - תסתרי מפי, שאַתְּ בּוֹשֶׁה לְשׁוֹב אֵלַי מִפְּנֵי דְרָכְךָ" (רש"י, שם).

כל אחד מאתנו יודע בדיק איך הוא מתנהג, ואנחנו פשוט מתביישים. אך תחת אשר תגרום לנו הבושה לברוח אל ה', היא גורמת לנו לברוח ממנו ולהתחמק.

וכל זאת, מפני שהתשובה נדמית לנו משהו בלתי מציאותי עבורנו, ומעבר ליכולת הפשוטה שלנו.

וברחמי ה' הגדולים עלינו - שולח הוא את נביאו ירמיהו לבשר: משהו חדש קורה, שמַיְתֵר את הצורך לברוח ולהתחמק; אפשר כבר לשוב בתשובה בקלות -

וכך הוא אומר: "עד מתי תתחמקין הבת השוככה, כי ברא ה' חֲדָשָׁה בְּאַרְץ, נִקְבָה תְּסוּבֵב גְּבִיר".

ה' ברא משהו חדש בארץ, 'נקבה תסובב גביר'; התפילה מסובבת את התורה. וברגע שהדבר הזה נברא, שוב אין צורך להתחמק...

ה'נִקְבָה' היא סוד התפילה, וה'גביר' הוא סוד התורה (הלכות ר"ח ה"ה). וכשמסבבים ועוטפים את התורה עם תפילה ו'עושים מתורות תפילות', שוב אין צורך להתחמק מעבודת התשובה.

"ועל ידי דרך זה אין לך להתבייש לשוב אלי תמיד, יהיה איך שיהיה, כי רחמי לא כלים. ובכל פעם תוכל לבוא בתפילה ותתנונים לבקשני שאקרבך מעתה. ובוודאי יועילו דבריך סוף כל סוף. כי דרך זה נמשך מבחינת גאולה האחרונה שאין לה הפסק, שהיא בחינת מעייני הישועה, שדרך ישועה זאת אינו נפסק לעולם" (ליקוטי הלכות, ראש חודש ה, כז).

...

כולנו יודעים 'ללמוד'; כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה. אך מעט מאתנו יודעים 'להתפלל' על מה שלמדו. וזה מה שגורם להרבה מאתנו להתחמק מעבודת התשובה.

נכון, אנחנו יודעים הרבה על אלול ותשובה, על חומרת העוונות ועל חובת החרטה והבושה, וכו' וכו'. אך לא יודעים ליישם את זה בפועל... הלב אטום, התאוות בוערות, והעייפות גדולה. ולכן לא נשארה לנו ברירה רק להתחמק...

אך מי שידוע להתפלל על מה שהוא לומד, מי שמכיר את הדרך של "לעשות מתורות תפילות", לא צריך להתחמק. שכן: "על פי הדרך הזה אנו יכולים כולנו, איך שהוא, לשוב לה' יתברך. מאחר שכל תשובתנו ותקוותנו ותוחלתנו לה' יתברך הוא רק על ידי תפילה, שאנו מצפים ומבקשים ומתחננים מה' יתברך שישב אותנו אליו, ויעזרנו ויושיענו בגבורתו הגדולה ובחסדיו הנפלאים לקיים את כל התורה מעתה, על כן עתה בוודאי אין לנו ליפול בדעתנו מלהתפלל לשוב לה' יתברך מחמת שמעשינו אינם כהוגן, כי הלא אדרבה, זהו בעצמו בקשתנו מה' יתברך, שהוא יעזרנו לתקן מעשינו.

ובאמת, מי שהוא חזק בדרך הזה להרבות בהתבודדות ולעשות מהתורות תפילות, ולהרבות בתפילות כאלו תמיד, יהיה איך שיהיה בוודאי יהיה אחריתו טוב. וסוף כל סוף, סוף כל סוף, בוודאי ישוב לה' יתברך באמת" (שם, כז).

קנה לך חבר

טיול של לב.

התחלה של לימוד והליכה עם תורה חדשה, כמוה כמעמד הר סיני חדש לרבות המטיילים בתורת רבינו הקדוש.

בעלון שאנו מגישים לפניכם, עולה ניגון נפלא השזור במאמרים הקדושים: 'תהלים מסוגל לתשובה' - 'התבודדות היא מעלה וגדולה מן הכל'.

ניגון של לב.

לאמיתו של דבר מהוות תורות אלו הקדמה לכלל התורות בליקוטי מוהר"ן, היות והן מלמדות כיצד לטייל בתורות של ליקוטי מוהר"ן עם הלב, כלומר למצוא את ניגון ליבי בתוך התורה ובכך לזכות 'לעשות מתורות - תפילות' לייצר מהקשרים של התורה כיסופים לה' וכל חידוש לדמעות ודיבורים.

בראשונה, הביטו וראו למרגליות הפזורות ב'היכל הגוונים', מעטו של רב הפעלים לתורה ולתעודה, הרה"ח יעקב נתן אנשין שליט"א, מדוע כבר אין צורך להתחמק ולברוח מהתשובה...

בעמוד הפנימי תחזינה עיניכם מישרים במדור 'ביאור הפשט', ובו הופכות המילים הקדושות של התורה, לביאור צח ומאיר עיניים, השווה לכל נפש, עם הערות שפותחות שערים חדשים בפני הלומדים.

דוד ומאיר, מהמדור 'שיחת מתחברים', נכנסים אל תוככי 'חודש התשובה והרחמים', ומנסים להבין איך שער התשובה הפרטי קשר לדיבור האישי של ההתבודדות... ותוך כדי שהם מדברים על התורה, מתגלים פניה הנעימות של התשובה.

במדור 'לבנה בחידושה' נתחיל להכנס ולהתפעם מעוצמת ביאוריו העמוקים!! של התלמיד כירח יכון עולם מוהרנ"ת זיע"א. לשמוע איך רבינו בעצמו התבטא על חידושי של מוהרנ"ת המובאים ב'ליקוטי הלכות', ולדעת אחת ולתמיד מה עושים עם ליקוטי הלכות, 'לקרוא או ללמוד?'

אורח יקר ניצב בעמוד האחורי במדור 'המטיילים', ובמדור זה הוא מספר את סיפור התקרבותו המפעים, ואת השלב השני של ההתקרבות המופלאה לרבינו הקדוש בעקבות גילוי סוד הלימוד בעיון בליקוטי מוהר"ן.

מערכת 'מחברים' שע"י לטייל בתורתו



הידושיא רבא

עדכונים וחדשות מבית 'מחברים'

א-ל-ו-ל-ו-ל, ליקוטי מוהר"ן בשפתיים דולקות

אבי שיטת המוסר, רבי ישראל סלנטר, היטיב להגדיר בשפתו הציריית את לימוד המוסר בימי חודש אלול: 'בשפתיים דולקות'.

ואכן כך התחיל זמן אלול בכל בתי המדרש של הרשת העולמית 'לטייל בתורתו', בלימוד המאמרים 'תהלים מסוגל לתשובה', ו'התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל', 'בשפתיים דולקות' של ממש...

ההתעוררות הרבה 'ללכת עם תורה' לקראת ראש השנה הגדול והקדוש, הביאה לתנופת התחדשות בכל מרכזי הלימוד של 'לטייל בתורתו', ואף לקבוצות חדשות שהתווספו ללימוד בכל רחבי הארץ.

הסניף החדש - 'מתיבתא דרב נחמן'

מפעל ה'מתיבתות' הארצי אינו שוקט על שמריו, ולאחר הקמת המרכז הראשון של 'מתיבתא דרב נחמן' בציון המצוינת באומן, ולאחריו הסניפים בירושלים ובבני ברק, נחנך כעת הסניף החדש בעיר התנאים טבריה.

הסניף שוכן בבית הכנסת ברסלב ברחוב יפתח הגלעדי 8, ובו נאספים בכל יום אברכים ובעלי בתים מכל גווי הקשת, להרוות את צמאונם ממימי הנחל נובע מקור חכמה. ואף נמסרים במקום שיעורים מיוחדים. כמו כן מוגש במקום קפה וכיבוד קל.

המשתתפים - גם באופן אקראי ולא קבוע - זכאים למילגה יומית. הלימוד הוא בין השעות 22:30-21:00, ומתנהל תחת אחריותו של הרכז הרב נחמן שפירא שליט"א, לבירורים: 058-325-4575.

השער הפרטי והשפה הפרטית - אנגלית

קבוצות הלימוד במסגרת 'לטייל בתורתו' בארצות הברית, כבר חרגו זה מזמן מגבולות בארא-פארק וויליאמסבורג, ורבים מדוברי האנגלית ביקשו להצטרף למעגל האדיר של האפויים בליבו של הצדיק הגדול, ולהיכלל בשמו על ידי העיון וההליכה בתורתו הקדושים.

'לטייל בתורתו' הרימו את הכפפה, והפיקו חוברת מיוחדת ב'שפת האנגלית' על התורות ע"ג-כ"ה, כשאלה התווספו ביאורו הנפלא של הרה"ח ר' חיים מנחם קרמר שליט"א הערוך בשפה האנגלית, כדי שכל לומד יוכל למצוא את השער הפרטי בשפה הפרטית שלו!!

החוברת תופץ במרכזי ברסלב בארה"ב, וכן תחולק בימי הקיבוץ הקדוש בראש השנה. ותבשר את התגלות ספרו הקדוש בכל קצווי תבל, כאשר יעשו כולם שפה ברורה לקרוא לה' ולעבודו שכם אחד.

תמונה מהחברת



< לטייל בתורתו בעיר התנאים - טבריה



תעודת זהות

הרב חיים מאיר קליין
גיל: 30
מקום מגורים: ירושלים
עיסוק: מלמד בת"ת
'נועם התורה' ברסלב

ספר לנו קצת על עצמך

נולדתי בלונדון בירת אנגליה, בבית של חסידי מונקאטש. בבית הוריי חוותי מאוד את המושגים של 'קשר עם הקב"ה', 'תפילה', אבל מבחוץ, הפנימיות והלב לא תפסו כלל מקום. הן בבית הכנסת, והן בישיבה.

אבל הנשמה שלי לא הניחה לי, והחיפוש שבי עבר והתלקח לשלהבת. חשתי צמאון עצום, אפילו שלא ידעתי בכלל מה אני רוצה, הנפש התגעגעה לה לבד. כמו לב איש ישראלי שבוער עד אין סוף ואין תכלית...

אין החלה ההתקרבות שלך לברסלב?

למדתי בישיבת סאטמאר, ובסמוך לישיבה שכן בית המדרש של חסידי ברסלב. אהבתי לבוא לשם, לשבת בין אנשי שלומינו, הרגשתי שם מאוד טוב. אבל עדיין לא ידעתי מה אני רוצה, וגם לא ידעתי לומר לעצמי מִמָּה אני נהנה שם.

בקיץ נסענו לקעמפ' בהרים, חיפשתי חומר קריאה לשעות בין הסדרים הארוכות, ומצאתי ספר שנקרא: "סיפורי מעשיות משנים קדמוניות", שקעתי בקריאה בספר. אך הבחורים שהבחנו בכך החלו ללעוג לי, "התקרבת לברסלב?". הצטרפתי לצחוקם, ואמרתי בגיחוק, "כן, אני ברסלב...".

השי"ת ברחמי המשיך לסובב איתי פלאי פלאות, עד שלמעלה מדרך הטבע זכיתי להתקרב לאור האורות, ונשמתי חשה שהנה הנה מתמלא חסרונה וגעגועה.

שנים חלפו, נישאתי בשעה טובה בלונדון, עד שנפשי זכתה להשלים את מאויה ולזכות להגיע לארץ ישראל. רק אז הבנתי שבאמת כן, אני ברסלב, וסיפור התקרבותי הוא חלק בלתי נפרד - מתוך אותם 'סיפורי מעשיות' נשגבים!!

כיצד החלה ההכרות הראשונה שלך עם לטייל בתורתו?

הכל התחיל בחודש אלול תשפ"א, הקדמתי לבוא לאומן כמה שבועות לפני ראש השנה. באותם שבועות הוקם כולל 'לטייל בתורתו' באומן, ללימוד תורת רבינו בעיון. כשלעצמי, הייתי רגיל ללימוד רק ליקוטי הלכות, וזוהו מצאתי הרבה התחזקות. אבל כאן לראשונה התוודע לי שיש בכלל מושג כזה - ללמוד 'ליקוטי מוהר"ן'...

הכולל שהוקם באומן היה בשבילי הצלה של ממש, אבל לאחר שבטתי באומן, עדיין לא הצלחתי למצוא את הזמן והמסגרת המתאימים ללימוד הנפלא. עד לפני כשנה, כאשר נחשפתי לכולל 'לטייל בתורתו', המלווה בשיעורים המרתקים והמעמיקים של מגידי השיעורים מבית 'לטייל בתורתו'.

המיוחד בשיעורים אלו, שמגיד השיעור גם מלמד תוך כדי השיעור - כיצד הוא הגיע לתוכן השיעור מתוך הלימוד, והוא מנווט אותנו בחכמה כיצד ניתן להפיק את המרגליות והיהלומים הטמונים בתוך דברי רבינו הקדוש. בכלל למדתי איך ממשיכים בעקביות וביסודיות את עבודת החיפוש בתוך התורה של רבינו.

למה הרגשת שזה נצרך לך אחרי שכבר זכית לכאורה לאור של רבינו?

סיפרתי לכם שכל ההתקרבות שלי התחילה עקב החיפוש הפנימי שלא הרפה ממני במשך שנים, וכעת גיליתי את שאהבה נפשי. אני מסתכל אחורה ושואל את עצמי 'מה עשיתי קודם לכן?' אמנם למדתי ספרי רבינו, אבל כעת קיום העצות של רבינו הפך להיות ממש חלק מהחיים שלי.

ידוע שפניו של הצדיק נמצאים בספר שלו, ועיקר ראיית פני הצדיק בדורנו היא על ידי הלימוד בספרו הקדוש. ואכן, כמה שיותר השקעתי בלימוד התורה בעיון, כך התחלתי לחוש באמת את ההתקשרות לרבינו הקדוש!!

האם אתה יכול לומר שחווית שינוי בעקבות הלימוד בעיון בדרך 'מיניה וביה'?

כן. דווקא הדרך הזאת, שבתחילת הדרך נראית אולי כדרך קשה ומייגעת. היא זו שהכניסה אותי לתוך התורה, היא גרמה לי להיות ממוקד ומקושר בתורה שהולכים איתה.

השעה הזו שמוקדשת כל יום ללימוד בעיון, ממש משחררת אותי מכל הלחצים של חיי היומיום. בעקבותיה זכיתי להתחזק ולהשקיע בתפילות והתבודדות, שאזכה לקיים את העצות הנוראות שמתגלות במאמר.

ספר לנו על התנוצצות שהאירה לך בלימוד המאמר 'תהלים מסוגל לתשובה'

למדתי שתשובה זה בכלל לא מה שחשבתי עד היום, כי תשובה זה לערור את ה' לשוב אלינו! וממילא, מהות התשובה היא לבנות קשר עמוק עם ה'. וכן אותו דבר גם במאמר 'התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל', שמדבר על בניית הקשר עם ה' באמצעות ההתבודדות.

ולכן, גם כשאני מתבודד ואין לי דיבורים, אני מרגיש בוודאות גמורה שזה בכלל לא משנה, כי העיקר זה הקשר וה'תשובה' שיש לי עם ה' בכל יום. גם פרקי תהילים שאני משתדל לומר כל יום, מביאים אותי לקשר מיוחד עם ה', שממלא את נפשי השוקקת...

הנשמה לא הניחה לי...
חשתי צמאון עצום,
אפילו שלא ידעתי בכלל
מה אני רוצה,
הנפש התגעגעה לה לכד.

לסיכום, מה אתה רוצה לומר לאלפי המטיילים בתורתו, שמתכוננים בכל לב לקראת ראש השנה הקדוש?

עיקר העיקרים: "לא להתייאש!"
כשמתחילים להעמיק בתורות בדרך של 'מיניה וביה', לפעמים קצת קשה, וגם לאחר שכבר מתחדש משהו, לפעמים אתה מגלה שטעיית בהבנה וצריך כל פעם להתחדש...

אבל דע לך, שזה עיקר הענין של רבינו שהוא 'נחל נובע'. כלומר, שכל הזמן יש בליקוטי מוהר"ן נביעות חדשות. ולכן גם אם התחלת הרבה פעמים ולא זכית להרגיש את האור - אל תתייאש כי בסוף ייפתחו בפניך כל השערים.

אם תשקיע עוד קצת, עוד התבוננות, עוד התבודדות, תגלה בתורות מעיון חדש. תמצא כלים חדשים להתקרב להשי"ת. ובעיקר, תוכל למצוא את השער הפרטי שלך, את הדרך הפרטית והמיוחדת שיש לך בעולם, שעל ידה תזכה להביא את כל העולם אל תיקונו השלם.