

שיחת הרה"צ רבי שמעון שפירא זצ"ל במעמד כבוד התורה בישיבת ברסלב אהבת משה סיון תשס"ז

באמת לא איש דברים אנכי, אף פעם לא דיברתי ברבים, אך כתוב בפסוק "את אחיו" לרבות בנו הגדול (בנו של אחיו הגדול רבי יהודה צבי בן שיבלחט"א רבי יוסף קדיש שפירא, ביקש ממנו לדבר במעמד ועקב הריבוי של "את אחיו" דיבר בפעם הראשונה לרבים).

מובא בזוהר הקדוש על הזמן של הכלי משיח שיחיה אז ניסיונות קשים, ואשרי מי שיעמוד באלו הניסיונות, ולא יוכלו להתחזק רק ע"י תורה ותפילה, לכן ב"ה שיש אצל אנ"ש בחורים יקרים שגומרים ומסיימים מסכתות, בחורים צעירים שמסיימים מסכתות, א"א לתאר את הנחת רוח שיש להקב"ה מכך.

לתורה ולתפילה צריכים הרבה להתחזקות, כמו שאומר החפ"ן חיים משל על שני מושלים שנלחמו אחד נגד השני, יום ראשון האחד ניצח את השני, יום שני השני ניצח, יום שלישי עוד הפעם השני ניצח. כשראו היועצים שאין לדבר סוף הם הציעו לאחד המושלים שייקח מהקבוצה השנייה את כלי זיינם, למחרת כשבאו להילחם וראו שנעלם להם הכלי זיין, אז מיד נכנעו. ומשל זה סובב על התורה הקדושה שיום אחד היצה"ר מתגבר על האדם, ויום אחד האדם מתגבר על היצה"ר, וצריך שיחיה לזה סוף, ומחי עצת היצה"ר שהוא רוצה לקחת לאדם את הכלי זיין שזה התורה, כי רק ע"י התורה אפשר להתגבר על היצה"ר.

כתוב בחיי מוהר"ן שרבינו אמר: נכון אתם מחזיקים אותי לצדיק אך אפי' הייתי עושה הלילה עבירה גדולה הייתי אותו בן אדם, רק פשוט הייתי עושה תשובה. מה הפירוש? וכי רבינו ילך לעשות עבירה חלילה? אך רבינו כיוון אלינו, בחור קם בבוקר, היום אני מתחיל מחדש, היום אשמור את העיניים, אני אשמור את הלשון, היום יהיה יום חדש, ופתאום הוא בדרך לישיבה ומישהו הכשיל אותו בלשח"ר, או חלילה בהסתכלות אסורה, מזה היצר הרע רוצה להרוויח, לא צריך את הלשון הרע הזה או רק את ההסתכלות הזו, הוא רוצה לקחת לי את כל היום, את המוח, על זה רבינו אומר לנו; אין הכי נמי, לא אומרים שעבירה זה דבר קל חלילה, בוודאי זה דבר חמור ביותר. בן אדם צריך לשמור את עצמו מהסתכלות, צריכים לשמור את המוח, אך רבינו אומר שיש תשובה, יש התבודדות, אנו יודעים מרבינו שיש תשובה בעולם ואל תיפול חלילה.

אבי זצ"ל (הרה"צ רבי שמואל שפירא זצ"ל) היה אומר שצריך ללמוד ולחזור הרבה על ספר "שערי תשובה", כמה פעמים הוא חזר על זה, השערי תשובה מתחיל מן הטובות שעשה הקב"ה לעמו שהביא תשובה לעולם, ובלי תשובה איך היינו מרימים את הודים ואת הרגלים, נכשלת חלילה אך ב"ה יש תשובה, עכשיו מה שנוגע לחבא, אני לומד הלאה, לא איכפת לי, זה גם לעניין תורה, וגם לעניין תפילה.

ב"ה שמעתי מהמשגיח של הבוקר ר' יצחק היילפרין שחזן בבוקר, כשניגש לעמוד, מתחיל כבר מהברכות, והנה מובא מרבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל שאם האדם אמר ברכת התורה בבוקר בכוונה, הרי זה מאיר לו לכל היום, והתורה שלו היא תורה אחרת, ואפילו אם רגע הסיה את דעתו מהתורה, הכוח של ברכת התורה משפיע עליו. לכן אנו צריכים להתחזק להרגיל את עצמנו לומר מאה ברכות בכוונה ובפרט ברכת התורה. וכן כתוב מהשל"ה הקדוש שכמו שהמשכן עמד על מאה אדנים, כן כל אחד מישראל שהוא גם משכן, עומד על מאה ברכות. ולכן אם רוצים לחיות בטעם של קדושה, צריכים מאוד להקפיד לומר כל המאה ברכות בכוונה, ועי"ז יבנה משכן הקדושה, ובזכות זה הקב"ה יזכה אותנו להתחדש בעבודת ה', בתורה, בתפילה ובקדושה ולעשות נחת רוח ליוצרינו ובוראנו, אמן